

Acties & activiteiten 2007

GOUDEN HARING

Het jaar begon voor ons heel gezellig!

We werden gebeld door prins carnaval of hij even bij ons langs mocht komen....

Natuurlijk mag dat.

Elk jaar mag de prins een voorstel doen om een (echte) 'gouden haring' aan iemand uit Enkhuizen uit te reiken die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Men vond dat onze stichting heel goed werk doet voor gehandicapte kinderen in Nepal en daarom kreeg de voorzitter dit keer de eer om de haring opgespeld te krijgen.

Het was op zondagavond 18 februari 2007 in Haringdonk tijdens de boerenbruiloft en het staat nu ook in de rij van ontvangers op de website van www.haringhoppers.nl.

Tijdens deze vrolijke doch toch ook wel serieuze avond, werd spontaan met de pet rondgegaan en wij kregen voor onze stichting een bedrag van bijna € 700,--.

Zo'n avond heeft altijd weer leuke gevolgen en we waren weer even in het nieuws.

Een gratis plekje op de VOC markt in augustus plus dozen vol met zelfgemaakte 3D kaarten om te verkopen en dat leverde dan ook weer het nodige op.



ROTARY

In de maand januari mochten we een presentatie geven bij de Rotary van Drechterland.

Eerst even met z'n allen een hapje eten en toen ons verhaal vertellen.

Daarvoor kregen we een enveloppe met € 100,--, maar dat was nog niet alles.

Aan het eind van de avond kregen we het verzoek van één van de Rotariërs om een factuur te sturen voor € 1.000,--! En ook nog een bedrag van € 250,--.

Maar dat was nóg niet alles, we werden op de lijst gezet om een deel te krijgen van de opbrengst van de Westfriese Sponsor Dijkloop die in augustus werd gelopen en dat betekende nog eens een bedrag van € 2.500,--

Zo werkt het als een grote olievlek en het gaat gelukkig maar door.



IMPULSIS

Geen actie van ons maar wel heel erg leuk.

De bijdrage van Impulsis, onze partner voor dit jaar, is in de maand maart op onze rekening bijgeschreven. € 17.500,-- , dus we kunnen er weer even tegen.

In april hebben we onze stichting gepresenteerd tijdens de Impulsisdag in Amersfoort. Bezoekers konden ons werk waarderen met munten.

Wij kregen een bedrag van € 225,-- op de rekening.

Daar willen we wel een dagje voor komen hoor!



www.impulsis.nl

Monstersponsortocht van Enkhuizen naar Rome.

In de maand maart begon ook het geld al een klein beetje binnen te stromen van onze voorgenomen fiets-sponsor-tocht naar Rome.

Dat is toch wel een geweldig evenement geweest hoor.

Wat een mooi avontuur.

Vier weken fietsen en dan ook nog een bedrag van bijna € 26.000,-- binnen halen.

Een geweldig resultaat.

Hierin inbegrepen de opbrengst van de Hemelvaart fietstocht die in Medemblik e.o. is gehouden voor ons project.

Voor details over de fietstocht kunt u de weblog bekijken: www.sponsortocht.waarbenjij.nu

VAN LEEUWENHOEKSCHOOL

Vlak voor we vertrokken naar Rome hebben de leerlingen van de Van Leeuwenhoekschool in Hilversum een sponsorrondje om de school gelopen waarvan de opbrengst van € 3.923,23 voor de kinderen in Nepal was.

Ze waren zeer gemotiveerd en de familie, vrienden en bekenden die ze gesponsord hebben, waren dat kennelijk ook, gezien het prachtige resultaat.



STAGIARES EN VRIJWILLIGERS

Eén van onze oud stagiaires heeft haar studenten dispuut zodanig geïnformeerd, dat er een bedrag van € 480,-- bij hen vandaan kwam. Een goede ambassadeur is nooit weg!

Ook dit jaar hebben er weer vier meiden bij ons project gewerkt. Kennisoverdracht en 'over de grens' kijken zijn belangrijke aspecten.

Susila Dharma is een vaste donateur.

Steeds goed voor een paar honderd euro.

Dit jaar ontvingen wij het mooie bedrag van € 600,--.
Geweldig bedankt maar weer.

De Twinbears, u weet wel, die ons regelmatig tweelingdieren mee geeft voor de kinderen van onze projecten, gaven ons dit keer ook een bedrag in geld voor ons project. € 200,--.
Leuk hè!?

WANDELEN

In april ging Riet van Goolen voor ons aan de slag.
Zij heeft een bedrag van € 400,-- bij elkaar gewandeld tijdens de halve marathon van Egmond.

JARIG

De heer Hartog werd 50 jaar.
Wij kregen zijn cadeau van € 210,--.
We hebben hem natuurlijk hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal.

KERKEN

In de maand juni kregen wij een bedrag van € 250,-- van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk te Enkhuizen en in augustus kregen we van het Hervormd Weeshuis te Grootebroek € 1.000,--. Twee mooie opstekers!

PROCURA BV

Van Procura ontvingen wij een bedrag van € 1.000,-- om een nieuwe computer met printer aan te schaffen voor het Out Reach Program in Nepal.
De dossiers lagen opgestapeld omdat er geen geld was voor een computer.
Nu kan alles digitaal vastgelegd worden en dat werkt veel efficiënter natuurlijk.

BOEKENMARKT WERELDWINKEL

En toen was het tijd voor de Boekenmarkt van De Wereldwinkel te Bovenkarspel.
Daar hadden we flink naartoe geleefd.
Hoe zou dat aflopen?
Nou, in één woord geweldig!
We waren aanwezig met vier bestuursleden en Bart en Marieke zorgden voor de presentatieborden en de stupa.
De kraam zag er weer heel mooi uit.
Het spektakel werd geopend door de wethouder van Stede Broec, mevrouw Lydia Groot en zij bood ons direct al een cheque aan van € 250,--.
Dat was dus een goed begin en de boekenmarkt was hiermee geopend.
Elk uur werd de stand omgeroepen door Wim Kersten, die marktmeester was en het was telkens weer een verassing.
Het liep als een trein.
Aan het eind van de dag was er voor € 3.400,- omgezet.
Van de Fortis bank kwam daar nog eens € 1.200,- bovenop en ook het VSB fonds was goed voor € 1.000,--.
Totale opbrengst van deze dag: € 5.850,-- en zoals toegezegd door Impulsis,, onze partner, zal dit bedrag ook nog worden verdubbeld.
Behalve het feit van zo'n mooie opbrengst waren we ook zeer blij met de medewerking van zoveel vrijwilligers die de hele dag de kramen hebben bemand, maar ook de voorbereidingen om deze dag tot een succes te maken waren geweldig. Allemaal vrijwilligerswerk!
Het bestaat nog hoor, en hoe!
Aan het eind van deze mooie dag hebben we nog even nagezeten bij de Fortis bank, alwaar de cheque door Jacco Stoop aan ons werd overhandigd.



Foto's boven: Voorzitter Henry van de Wereldwinkel overhandigt de cheque en Jacco Stoop van de Fortisbank doet ook een flinke duit in het zakje.

NEPALREIS (zie ook reisverslag op deze website)

November was de maand dat de voorzitter en de penningmeester, Co & Corrie, fufu & fufaju, in Nepal waren.

Wat ziet de school er prachtig uit zeg!



We kregen weer een warm welkom en we waren blij om iedereen weer te zien en te spreken. Veel afspraken en bezoekjes afgelegd en de vier weken waren voorbij voor we er erg in hadden.



MAHA MATA

Ans Callemeijn van Stichting Maha Mata Nederland en haar man John waren ook in Kathmandu en zij wilden kennis maken met ons project.

Hoe dat was kunt u lezen op de website onder nieuwsbrieven bij 'Verslag werkbezoek'.

Het komt er op neer dat zij zeer onder de indruk waren van het project, en dat ze een positief advies hebben gegeven aan hun bestuur om onze stichting te steunen met een bedrag van ruim € 9.000,- voor het sanitair en de watervoorziening van de school en ook nog eens een bedrag van € 4.800,- voor het Out Reach Program.

Hierdoor is voor het ORP de ergste druk van de ketel en kunnen we verder op zoek naar structurele hulp voor de toekomst. Hartelijk bedankt hiervoor!



Ans Callemeijn, haar man John van Maha Mata en Co



Uiteraard zijn er besprekingen geweest voor de tweede fase van de school voor speciaal onderwijs.

We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit weer succesvol zal verlopen.

Volgend jaar weten we meer!

PELGRIMSHOEVE

Toen we thuis kwamen uit Nepal lag er een brief op de deurmat van Stichting de Pelgrimshoeve.

Daarin stond dat we een bedrag van € 1.000,- tegemoet konden zien.

We wisten niet waarom we dat zouden krijgen, maar nu zijn we er achter en kun je zien hoe een dubbeltje kan rollen.

Toen we in Rome waren, na onze fietstocht, was er iemand zo enthousiast geworden over onze stichting dat er een rommelmarkt is gehouden waarvan de opbrengst voor ons was!

40MM

Ik zou het bijna vergeten, maar toen ik, Co, aan het fietsen was, heeft Corrie samen met mijn zus Gerda, de 40MM gelopen.

De opbrengst was dit jaar € 800,- en ook de transportkosten van onze 80 kg spullen, die we naar Nepal hebben laten sturen, zijn door de 40MM vergoed.

Het kan niet op!

www.40MM.nl

NIEUWSBRIEF

In juni en december is de nieuwsbrief er weer uitgegaan en dat levert altijd weer wat moois op voor de stichting.

Alle gulle gevers wederom hartelijk bedankt.

VERJAARDAGSPOT

In het begin van het jaar kregen we bericht dat de opbrengst uit de verjaardagspot van de kerk uit Medemblik over het jaar 2007 voor ons project zou zijn.

Iedereen die dat jaar jarig was werd verzocht om een bijdrage te geven.
En dan is het natuurlijk maar afwachten tot het zover is.
Alle jarigen hebben een totaalbedrag van € 650,-- afgedragen.
Allemaal hartelijk bedankt en alsnog van harte gefeliciteerd.

Tenslotte:

De opbrengst van alle verkopen op braderieën en markten heeft een bedrag opgeleverd van € 1.333,--. Ook de opbrengst van lege cartridges en mobile telefoons hebben bijgedragen aan het fantastische resultaat, want alle beetje helpen.

RESULTAAT

Alle acties en activiteiten te samen hebben een bedrag opgeleverd van € 58.000,--.
Een ongekend groot resultaat.
Van dit bedrag is 40.000 voor de 1^e fase van de school en de rest is alvast een flink begin voor de 2^e fase.

Maar er moet nog wat bij.....

Daarvoor heeft de bekende Enkhuizer kunstschilder, dichter en zanger, Wil Cordes, een benefietconcert georganiseerd op zondag 17 februari 2008 om 15.00 uur in de Katholieke kerk te Enkhuizen.

Op het programma van 't Kwintet 'Un Gruppo Particolare' staan o.a. Napolitaanse liederen, aria's uit opera en musical, enkele beroemde duetten (o.a. duet uit de parelvissers) en nog veel meer schoons.

U bent natuurlijk allen van harte welkom.

De kosten bedragen € 7,-- en u kunt een plekje reserveren: 0228 314584

ANBI

De fiscus heeft onze stichting wederom aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat giften, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn.

Hartelijk dank aan allen die dit jaar hebben bijgedragen aan het fantastische resultaat!

**'You are not able to change the world,
but you are able to give hope to one human being'**

Albert Schweitzer



Mogen we in 2008 weer op uw warme belangstelling rekenen om samen hoop te geven aan de gehandicapte kinderen in Nepal die onze hulp zo hard nodig hebben?