

Terugblik 1e half jaar:

We zijn weer uit de kou, de lente is begonnen, en de zomer komt eraan. Nieuwe plannen maken.....

Heerlijk, dat geeft weer energie!

- Voor S"HB"N is het jaar begonnen met onze aanwezigheid met een standje in de monumentale Zuiderkerk te Enkhuizen. We moeten toch steeds laten zien dat wij er nog zijn nietwaar? We hebben folders uitgereikt en wat Nepalese spulletjes verkocht.
- We zijn aanwezig geweest bij de Edukans Onderwijsdag voor Particuliere Initiatieven, waar wij er ook een van zijn tenslotte. Dat is goed voor informatie, netwerken, workshops, en scholing voor onszelf niet te vergeten. We moeten wel zien bij te blijven....Ook zijn we bij de themabijsamkomst geweest van Impulsis over gedragsverandering in de gezondheidszorg. Dat sluit mooi aan bij ons hygiëneproject.
- Op 28 januari waren we te gast bij Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal te Heerenveen (www.smpn.nl.) Ook weer met een standje, maar ook om hun programma bij te wonen en afscheid te nemen van Jos Bus, hun studentencontroleur in Nepal gedurende een reeks van jaren. Deze avond begon met een heerlijke Nepalese maaltijd om in de stemming te komen.
- Op 18 februari mochten we een presentatie houden in Herfstzon, een aanleunwoningen complex te Enkhuizen. Foto's van onze activiteiten in Nepal laten zien en weer wat verkocht ook. Dat was een leuke avond.
- In dezelfde periode heeft Dirk de Wit Mode een Modekrant (dirkdewitmode.nl) verspreid onder 130.000 adressen. In deze krant stond een prachtig stukje over onze stichting. DW is al vele jaren een zeer goede sponsor voor onze stichting S"HB"N en dus voor de kinderen in Nepal.

- Op zaterdag 15 maart vierde Stichting Maha Mata (www.mahamata.nl), een van onze partners voor de jaarlijkse Sponsortocht, hun 10-jarig bestaan. Ook daar waren wij natuurlijk bij aanwezig. Felicitaties voor hun **Ambitie, Geestdrift en Daadkracht** voor de kinderen in Nepal.
- Stichting Veldwerk, onze andere 'Voetprints voor Nepal' partner, vierde op zondag 16 maart het 15-jarig jubileum. Daar konden wij helaas niet bij zijn, want onze bestuursvergadering stond voor die dag gepland. We hebben natuurlijk wel onze gelukwensen overgebracht voor; **Denken? Doen! en Doorzetten.....**voor de kinderen in Nepal. Onze bestuursvergadering hebben we gehouden in Waddinxveen, bij de secretaris thuis. Voor de 1e keer was Sanne Leerling aanwezig als bestuurslid en zij is inmiddels geregistreerd bij de Kvk.
- Op 18 april hebben we afscheid genomen van de zoon van een van onze vrijwilligers, die bij ons project in Nepal onderhoudswerk heeft gedaan. Hij is niet meer....., R.I.P. Onder de overlijdensadvertentie stond geschreven: 'Liever geen bloemen, maar een gift voor de kinderen in Nepal en India.....'. We zullen zoeken naar een passende bestemming.
- Op 25 april, de dag voor Koningsdag, was het lintjesregen. En als er een iemand is op deze aardbol die het verdient er een te krijgen, dan is zij het wel. Engely, of zoals Toon Hermans haar noemde Engelief ! Tersteeg. Wij mochten er bij zijn tijdens de after-party....Vol trots maar ook kwetsbaar liep zij daar rond, tussen al haar dierbaren. Met nog maar kort te leven, volgens de doktoren... Zij grijpt nog een kans door aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen. Inmiddels is zij voor de 1e keer oma geworden van een kleinzoon en in oktober hoopt zij dat voor de 2e keer mee te mogen maken..... Vol passie heeft zij sinds 1994 Nepalese kinderen uit de groots mogelijke narigheid geholpen met haar stichting Noble House. (www.noblehouse.nl) Diep respect en een bron van inspiratie voor ons !
- Op bezoek geweest bij Elsz & Joost, die we voor de 1e keer ontmoet hebben in Nepal enkele jaren geleden. Elsz is geestelijk verzorgster in een paar tehuizen voor verstandelijk gehandicapten. Soms praat ze met hen over Nepal en de omstandigheden daar. Deze mensen zijn dan zo geraakt dat ze ook iets willen doen. Begin mei



hebben we persoonlijk de glazen collectepot opgehaald in Zutphen en de mensen hartelijk bedankt voor hun fantastische gift.



The Dubliner:

Op zondag 6 april heeft de Irish Pub 'The Dubliner' in Enkhuizen een benefietmiddag voor onze stichting georganiseerd. Er was een heleboel publiciteit vooraf in alle regionale kranten, maar er kwamen helaas wat weinig mensen op af. Maar degenen die er waren hebben een prachtmiddag gehad. Leuke muziek en een loterij met mooie prijzen. Ondanks alles toch een mooie opbrengst voor ons project.



Vastenactie:

Begin april mochten we een presentatie geven op twee basisscholen in Groningen, de St. Antoniuschool te Musselkanaal en de H. Hartschool te Mussel. De

kinderen hadden vasten/spaardoosjes gemaakt om gedurende de 40 dagen periode voor Pasen geld te sparen voor een keukentje bij de Holland House dat vorig jaar is geopend. De kinderen kunnen dan een goede, verse maaltijd krijgen en de kok en z'n maatje hebben daar dan een mooie baan. Op Witte Donderdag kregen we 260 spaardoosjes mee naar huis. Tellen en op de rekening storten. We hadden 23 kg muntjes!



Toetsenborden:

Het verzoek aan u om een toetsenbord te sponsoren is overweldigend gehonoreerd. We kunnen aan alle hulpvragen gehoor geven. Heel veel dank daar voor.

Sponsortocht:

Wie doet er (weer) mee? 1e lustrum 'Voetprints voor Nepal' Sponsortocht, een samenwerkingsverband tussen Maha Mata Nederland, Stichting Veldwerk en **Stichting-Holland Building'Nepal**. Op zondag 21 september kun je weer meedoen aan deze mooie tocht door het waterwin- gebied van Noordwijk. De heide staat dan in bloei..... Wandelen, fietsen of op de step! De opbrengst is voor een klein keukentje bij de Holland House in Pokhara. Je kunt je aanmelden via onze website, www.shbn.nl, of een e-mail-berichtje.

AGE: (www.agenepal.org.np)

A Genuine Effort heeft een paar wensen. Wij sponsoren deze groep enthousiaste mensen al vele jaren en steunen ze bij hun werk voor een groep CP kinderen. Met heel weinig middelen doen ze heel veel. Wat ze nu zouden willen is het volgende:

Digital Camera,
Desktop computer,
DVD player,
Special Chair,
Orthotic Aids (o.a. splints, gaiters),
LED TV.

Totaal bedrag ca. € 1.500. Wij hebben toegezegd om hiervoor middelen te gaan zoeken...Zoekt u mee?

Holland House: (water-electra-weg-keukentje).

We hadden gehoopt dat Sathi Sansar per april het Holland House zou betrekken met hun groep van ca. 35 CP kinderen. Echter, zoals zo vaak gebeurt in Nepal, is er vertraging opgetreden. Zij hebben kennelijk nog wat middelen om het vertrek uit het huidige pand nog wat te rekken, en er zijn inderdaad nog wat randvoorwaarden waar nog niet helemaal aan voldaan is.

- De watervoorziening is bijna klaar.



- Elektra moet nog worden aangelegd en als het financieel kan, dan willen we wel zonne-energie op het gebouw. Er is zo vaak geen stroom, dat het eigenlijk een noodzakelijke voorziening is, om de hele dag door te kunnen blijven werken. Daar gaan we ook voor sparen. Voor de Solar installatie hebben we inmiddels al een mooie donatie ontvangen van Stichting Noble House..... Inderdaad van Engely. Zij is zo'n positief voorbeeld van energie, dat we besloten hebben om haar bijdrage aan zonne-energie te besteden.

- Er moet nog het e.e.a. aan de weg verbeterd worden met een paar grote grondverzetmachines. Dat zou de Rotary Nepal regelen, maar natuurlijk wel tegen minimale kosten.
- Wordt vervolgd dus....

Markten:

Om geld te genereren proberen we op markten onze stichting onder de aandacht te brengen, en tegelijkertijd proberen we wat Nepalese spulletje te verkopen. We staan dit jaar niet op jaarlijkse Lappendag te Enkhuizen, we zijn voor een grote fietstocht onderweg, maar wel in augustus in Blokker op de Jaarmarkt en 2x op het gezellige toeristenmarktje te Groet. Misschien zien we je daar nog wel?

Nepalreis:

- We gaan aan het eind van het jaar weer naar Nepal en 6 dozen met ca. 80 kg aan (sport) kleding, zelfgemaakte dekens, kindertandpasta en borstels, 95 kikkers, lesmaterialen, speelgoed etc. is ons al vooruitgegaan en staan dan in onze hotelkamer te wachten om verdeeld te worden. Altijd een leuke bezigheid! Kinderen, maar ook volwassenen vinden het 10 x leuker om iets hier vandaan te krijgen, dan dat we het daar aanschaffen....Maar dat doen we ook hoor. We laten regelmatig iets op maat maken voor de kinderen, zoals schooluniformen, hoodies, etc.



- Natuurlijk zullen we dan ook ons project regelmatig bezoeken en ook naar Pokhara praten over de voortgang van Sathi Sansar, de groep die het Holland House gaat gebruiken. (als alles dan klaar is...) Mogelijk vliegen we nog even naar Biratnagar, in het verre zuidoosten van Nepal om de plek van de grond van de plaatselijke Rotary te gaan bekijken en zien of wij daar ook een nieuw gebouwtje kunnen realiseren....
- Er zijn in die periode ook 2 studenten van het HAN die hun afstudeeropdracht bij de SGCP zullen gaan doen. Kunnen we daar ook nog even met ze praten.
- Het reisverslag kunt u t.z.t. weer lezen op onze website.

Bal Mandir - dagtrip Zoo

We hebben een bedrag ontvangen van de Wereldwinkel De Goorn. We hebben afgesproken om dat geld te gebruiken voor een dagje uit met de kinderen van Bal Mandir. We moeten daarvoor een grote bus huren voor de 9 kinderen en ook 9 begeleiders, rolstoelen etc. We hebben beloofd om naar de Zoo te gaan. De kinderen kijken er nu al naar uit. Natuurlijk onderweg wat lekkers eten en ook een ijsje toe. Een dagje uit voor deze kinderen komt helaas bijna niet voor....

Tenslotte:

Op een zondagochtend in mei werden we benaderd door de eigenaar van Restaurant India & Tibet te Den Haag, (zie onze website bij links) ook voor Nepalees eten....Hij deelde ons mee dat 10% van zijn netto opbrengst bestemd is voor goede doelen, en daarvoor zijn wij, S"HB"N, geselecteerd. Natuurlijk heeft hij eerst goed geïnformeerd naar onze stichting en naar ons project. Leuke mededeling hè? Binnenkort gaan we er even heen om te 'proeven'.

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons project, in welke vorm dan ook, graag heel hartelijk bedanken. Zonder uw hulp lukt het echt niet om al het moois voor deze afhankelijke en hulpbehoevende kinderen mogelijk te maken.

Berichtje uit Nepal:

Dorjee Tamang (23). (Case story by Pramila, Home Visitor).

Dorjee Tamang lives in Taplejun district of Nepal, has mental retardation and low self esteem could not do simple things like daily living activities. Parents struggling to manage looking after Dorjees' siblings, and hard for them to take care of Dorjee Tamang (didn't know how to care for a child with a disability). His mother (70) noticed that Dorjee had a big problem and she lost hope.

CP Nepal's Home Visit (HV) Ms. Pramila Dhital (more than three year experience) observed him and by using behavior modification practice from last 2.5 year, Dorjee is now able to do Daily Living Activities himself and great change in his condition.

Fijne vakantie toegewenst....

Met vriendelijke groet,

Stichting 'Holland Building' Nepal

Anette de Ruiter, CP deskundige
Co Reijnders, voorzitter
Corrie Reijnders-van der Stam, penningmeester
Ellen van Baaren, secretaris
Martijn Masselink, notulist
Michel Deen, website-beheerder
Sanne Leerling, lid (fysiotherapeute)

Adres: Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuizen.
Telefoon: 0228 314584,

e-mail: c.reijnders@hetnet.nl

website: www.shbn.nl

www.cpnepal.com

Bank: 82.54.92.963

IBAN: NL11 ABNA 082 54 92 963

BIC: ABNANL2A



Danyabat (Dank je wel:)

Help Children with Cerebral Palsy.

