

## ACTIVITEITEN 2006

Het jaar 2006 begon goed en het eindigde ook heel goed.....

We konden het jaar beginnen met een Uniek Benefietconcert op zondag 22 januari in 'het Huys de Olifant' te Enkhuizen.

Pianist Johann de Jong , klarinetiste Nienke de Jong en bariton Wil Cordes zetten zich door middel van hun muziek in voor kinderen met een hersenbeschadiging in Nepal.

Ons eigen Enkhuizer talent Wil Codes heeft dit voor onze stichting georganiseerd. Naast zanger is hij ook een zeer verdienstelijk kunstschilder.

Dankzij een goede belangstelling voor deze prachtige, muzikale middag heeft deze actie een bedrag van ruim € 1.000,- opgeleverd.

Een goede start van het nieuwe jaar en het heeft natuurlijk ook weer de nodige publiciteit opgeleverd in de media. Zij hebben het geluk van gehandicapte kinderen in Nepal een flink handje geholpen.



Door middel van het Wereldwinkelnieuws van Bovenkarspel kwam ook onze stichting weer even in de picture. In 2007 zal de opbrengst van de jaarlijkse boekenmarkt voor onze stichting zijn.

Aad van Keulen & Loes van der Stam (ja, dat is familie) waren op 23 januari 25 jaar getrouwd.

Zij vroegen geld voor het goede doel als cadeau. Onze stichting ontving € 200,-.



Op 12 februari waren we natuurlijk weer present met een standje op de ICFON dag. International Council for Friends of Nepal. [www.icfon.nl](http://www.icfon.nl)  
Goed voor de broodnodige contacten en we verkopen ook nog wat Nepalese producten waarvan de opbrengst aan ons project ten goede komt. (€ 275,-)  
Na afloop een heerlijke Nepalese maaltijd.



Sympathieke jubileumactie van de Enkhuizer Natuurwinkel de Ahorn. [www.deahorn.nl](http://www.deahorn.nl)  
In februari bestond de winkel van Anton Treffers 5 jaar.  
Wij mochten een klein standje inrichten zodat de klanten konden zien waar de opbrengst van de flesjes Ahornsiroop naar toe ging. Samen met stichting June ontvingen wij in april elk een bedrag van € 250,-.  
Op 25-11-2005 is de kleine Jaap Masselink geboren. Het derde kind van onze bestuursleden Ellen & Martijn. Zij zeiden dat ze alles al hebben.....Als kraamcadeau vroegen zij geld voor de stichting. Hun familie vrienden en bekenden hebben gezorgd voor een bijdrage van ca. € 1.000,-.



De actie van Twinbears ( [www.twinbears.nl](http://www.twinbears.nl) ) heeft voor onze stichting € 200,- opgeleverd. Voor details over Twinbears kunt u de website bezoeken.  
Het komt er op neer dat u twee identieke knuffels koopt, maar u krijgt er maar eentje.  
De andere helft gaat naar een ontwikkelingsland. Dit keer waren wij de gelukkigen en konden we 60 tweelingdieren uitdelen. Je kunt je wederhelft misschien terugvinden op hun website.



Op 12 april was de overdracht van het nieuwe fysiotherapiegebouw door de aannemer Engar aan de SGCP, de Selfhelp Group for Cerebral Palsy. Alweer een prachtig moment om even bij stil te staan. Vooral bij wat er allemaal aan vooraf is gegaan.  
En dan is het ineens gerealiseerd.....geweldig.  
U zult begrijpen dat we stonden te popelen om er heen te gaan om het te zien!



Op 1 april, heus het is geen grap, mochten we een RPM- spinning-middag houden in Sportcentrum Stedebroec te Bovenkarspel van Richard Tiel. Het evenement was georganiseerd door Wim Buiten, onze 'oude' buurman. Voor € 6,50 kon je een uur fietsen voor het goede doel. De opbrengst van deze zeer geslaagde middag bedroeg bijna € 900,--. Een zeer sportieve bijdrage. Collega Ineke Weijers haalde bij collega's die niet konden fietsen een bedrag van € 224,25 op. Door deze spontane eenmans(vrouws)actie is zij uitgeroepen tot 'sponsor van de maand'.



Groep 5 van PCB 't Koggeschip te Medemblik heeft onder de bezielende leiding van Angelique Groen een vijftal kunstwerken gemaakt, met Keith Haring als inspiratiebron, om het gebouw in Nepal op te vrolijken. Deze schilderijen zijn in april meegenomen naar Nepal en werden als cadeau uit Nederland aangeboden voor het nieuwe fysiotherapiegebouw. Het is bedoeld als een blijvende herinnering aan de verbintenis met Nederland. Deze kunst heeft een prachtige plek in het gebouw en iedereen is er zeer enthousiast over.



In de maand juni mochten we een bijdrage ontvangen van € 660,- van Evelien Masselink. Zij is de zus van ons bestuurslid Martijn. Op 27 mei vierde zij haar 40ste verjaardag en zij wilde zelf geen cadeau. Ze zei; "ik heb alles al, dus kom vooral met lege handen. Wil je een gebaar maken, dan beveel ik van harte het project Selfhelp Group for Cerebral Palsy aan, waarin gehandicapte Nepalsee kinderen in een nieuw fysiotherapiecentrum de hulp krijgen die ze nodig hebben." Een prachtig gebaar.....

# Groot feest!



**Ik word 40!**  
Feest op 27 mei 2006 vanaf 20.00 uur

Op maandag 5 juni, (Bankholiday), werd in Dublin, Ierland, een vrouwen minimarathon gelopen voor de kinderen in Nepal. De opbrengst is voor de school.



DUBLIN WOMEN'S MINI MARATHON JUNE 6th 2006

**Could you do  
the Mini Marathon  
for our project in Nepal?**

**HELP US BUILD A SCHOOL IN KATHMANDU NEPAL  
FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY  
LIKE**



**Please contact us  
for a sponsorship form at**

**Nepal Cerebral Palsy School Charity, (reg.16410)  
Bob and Frances Corazza,  
22 Dromard Terrace, Sandymount,  
Dublin 4, Ireland.**

**Tel. 00 353 1 6687538 or Email [francorazza@hotmail.com](mailto:francorazza@hotmail.com)**

De 40 MM (40.000 Meter Mars) was dit jaar op zaterdag 27 mei.  
Het is de gewoonte dat alle deelnemers (ca. 2200) aan het eind van de sponsorwandeling een cadeautje krijgen uit een ontwikkelingsland. Dit keer kwam dit presentje uit Nepal. Een zilveren vredesduifje, gemaakt door onze Nepalese vriend Dambar de zilversmid.  
Hij was zelf in Holland en zelfs in Enkhuizen op dat moment, dus hij mocht met ons mee om dit spektakel van dichtbij te beleven. Hij was zeer onder indruk van de betrokkenheid van de, hoofdzakelijk Westfriezen, die hun meters voor de derde wereld maakten.  
De opbrengst per stichting is dit jaar wederom € 1.400,-.  
In een woord 'geweldig' en hopelijk brengt het de vrede in Nepal daadwerkelijk een stukje dichterbij.

[www.40MM.nl](http://www.40MM.nl)

Vier studentes van de Hogeschool Amsterdam hebben hun eindstage in Nepal bij ons project gedaan en zijn inmiddels afgestudeerd.  
Het begint een goede gewoonte worden dat studenten naar Nepal willen om stage te lopen of af te studeren. Wij juichen deze ontwikkeling zeer toe. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Zij brengen kennis naar Nepal en de studenten komen met een onuitwisbare herinnering terug in eigen land. Zo'n periode kan van onschatbare waarde zijn voor je verdere leven.  
De titel van hun presentatie was, 'Ke Garne', hetgeen betekent, 'wat te doen....'

En toen werd Karlijn Elize geboren. Op 25 juni 2006, het tweede kind van Wendy, onze reisleidster van onze tweede Nepalreis in 1998.

Wij hebben al die jaren wat contact gehouden en nu dacht zij weer aan ons.  
Ze schreef op het geboorte kaartje: Wil een kraamcadeautje geven ? Hoeft niet, mag wel.  
Wij doneren het graag aan een kinderproject in Nepal, beheerd door de Stichting "Holland Building" Nepal.  
Zo kregen wij een bedrag van ruim € 500,--.  
Bart, Wendy, Tristan & Karlijn, van harte bedankt en veel geluk gewenst.



50 jaar getrouwd!!!!

Op 7 augustus waren oom Herman & tante To 50 jaar getrouwd.

Cadeautip: envelop met inhoud. Wij ontvingen een bedrag van € 150,-- voor de kinderen in Nepal. Nog heel veel goede jaren samen.

De 15de Markt van de Hoop. Altijd goed voor een beetje extra publiciteit.

Met onze kraam op deze markt raken we met veel mensen aan de praat. Ook verkopen we Nepalese spullen waarvan de opbrengst weer naar Nepal gaat.

Dit jaar was opbrengst ruim € 350,--. Dus we hebben er niet voor niks gestaan.



Op 13, 14 en 15 oktober was het Wereldvoedsel weekend, georganiseerd door het COS Drechterland.

Als stichting uit de buurgemeente Enkhuizen waren wij ook uitgenodigd.

Op vrijdagavond konden jonge wereldreizigers vertellen over hun avonturen in o.a. Kenia, Costa Rica, Brazilië en Colombia. Het was een gezellige bedoening.

Zaterdag was er een forum die over het voedselprobleem discussieerde en er was een informatiemarkt, waarbij 15 stichtingen aanwezig waren om te tonen wat zij zoal deden voor de minder bedeelden in de derde wereld.

Ook hier konden we weer wat spulletjes kwijt voor een bedrag van € 150,--. Ook weer voor het goede doel.

Zondagochtend waren er kerkdiensten die in het teken stonden van voedsel, de maaltijd en de waarde van het dagelijks brood.

Al met al een inspirerend weekeinde.







Op zaterdagavond 4 november vierde de Franciscus Xaverius parochie het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw.

Voorafgaand aan de feestavond was een veiling georganiseerd, waarvan de opbrengst voor S'HB'N bestemd was.

Bijna 187 kavels brachten onder de bezielende leiding van veilingmeester Hans Eg een bedrag van ruim € 4.000,- op. Een geweldige opbrengst. De mensen die er waren hebben tot het uiterste geboden.

Voorafgaand aan de veiling hebben we 14 dagen in de etalage gestaan in de Westerstraat, de belangrijkste winkelstraat in Enkhuizen en dat is natuurlijk goed voor de naamsbekendheid van onze Stichting 'Holland Building' Nepal.

Zonder anderen tekort te doen willen we toch even met name onze trouwe sponsor 'Dirk de Wit Mode' te Bovenkarspel noemen. [www.dirkdewitmode.nl](http://www.dirkdewitmode.nl)

Zij hebben onze stichting weer geweldig gesponsord.



### **Provider stept voort Nepal.**

Een groep van 8 jongeren van de gezamenlijke kerken hebben in november een step sponsortocht georganiseerd voor onze stichting. De steps werden gratis beschikbaar gesteld door Boemerang, Sport en Spel. In het streekbos in Enkhuizen hebben zij zoveel mogelijk rondjes van 1,5 km gestept en zo een bedrag van bijna € 350,-- bij elkaar gesprokkeld. Geweldig toch!?

Maar er was meer.

\* Van onze Ierse vrienden kregen we een bedrag van € 1.200,-- voor de aanleg van elektriciteit van het nieuwe gebouw.

\* Rentebaten over het jaar 2005: € 718,--. Dat zal volgend jaar wel iets minder zijn omdat we nogal wat geld hebben uitgegeven dit jaar voor het nieuwe gebouw en aanverwante benodigdheden.

\* De schoffelactie van Op/maat en de verkoop van oud materiaal bracht € 1.177,-- op.

\* Van de PCI ontvingen we weer een bedrag van € 300,-- voor ons werk in Nepal.

\* Susila Dharma Nederland maakte wederom een bedrag van € 600,-- aan ons over. Zij dragen

ons project een heel warm hart toe. ( [www.subud.nl](http://www.subud.nl) )

\* Diverse sponsors, kleine en grotere, hebben onze stichting dit jaar weer bedacht met een bedrag van rond € 8.000,--!

\* En tenslotte SBB. Stichting Bisschop Bekkers. Wij vroegen om een bijdrage voor de school, maar zij wilden liever iets aan de inventaris van het fysiogebouw bijdragen. Speciaal voor de kinderen. De totale kosten van inrichting werden begroot op € 8.000,-- en dat bedrag hebben we ook ontvangen! Inmiddels is hiervan de helft gerealiseerd. We doen het stap voor stap.....

Het was weer een geweldig jaar qua financiën. Er is maar liefst een bedrag van om en nabij de € 30.000,-- binnengekomen. Maar het gaat niet alleen om geld natuurlijk. We hebben het nodig voor de kinderen die onze hulp nodig hebben en hiermee kunnen we weer een heleboel mooie plannen realiseren.

For a better quality of life,  
children with cerebral palsy and their parents need our help and support.

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit fantastische resultaat!

