

2^e Nepal reis 23 november tot 17 december.

Vrijdag 23 november. Na een ontspannende voorbereiding gaan we om 14.45 uur naar Ingrid en Michel. Michel brengt ons naar Schiphol. Ingecheckt met 44,6 kilo, dus geen probleem. En dan begint het wachten, maar we hebben broodjes en twee kleine flesjes wijn mee, dus we zoeken een rustig plekje waar we alles nuttigen. Om 9.10 uur boarden en een snelle vlucht naar Frankfurt. En al snel naar Doha, we hadden 4 stoelen ter beschikking, dus dat was heel fijn. Voorspoedige vlucht. Ik heb naar "You only live twice" gekeken en naar Tarzan, de tekenfilm. Geland in Doha, het is hier al 23 graden. Koffie gedronken en om 08.40 uur boarden en op weg naar Kathmandu met een vliegtuig vol Nepalezen. Ook dit laatste stuk ging heel snel en we kwamen dan ook 45 minuten eerder in Kathmandu aan. We hadden ons visumformulier al thuis ingevuld, dus meteen in de rij en daar werd ik geroepen en tot mijn verbazing was het Margreet, met een groep vrouwen. Zij reisden met Arke en die was twee uur eerder geland. Toen ben ik even gaan kijken en ja hoor, Thea stond ook in de rij. Koffers waren er ook snel en daar is Madan met de jongens. We kregen allebei de bekende bloemenslinger en dan op weg naar Souvenir Guesthouse. Hartelijk welkom door Samjhana en na een kop thee de tassen uitgepakt. Dan gaan we naar GAIA en worden door iedereen omhelsd! Thea Scholte was er en samen gegeten en bij gekletst. Dan zakken we wat in en gaan terug naar SG. Lekker gedoucht, er is nu 24 uur warm water en er zijn solar lampen in elke kamer en toilet. Wijntje en dan slapen, we voelen ons prima!



Zondag 25 november. Heerlijk geslapen! Ontbijt bij Madan en hij brengt ons naar de kerk. Na de mis onze bloemenslingers bij het plekje van Ben opgehangen en een kaarsje aangestoken. Het is best wel; lekker weer. Laat ontbijt bij GAIA samen met Michael. Lapidar hanger voor mezelf gekocht. Tassen bij Ravi besteld. Even de mail gecheckt en wat kleren weggegeven. Andere kleren uitgehangen op het dakterras. A.s vrijdag hebben we de bruiloft van Sunil en Anjuja. Ik koop nog een rok. Even rusten en naar Bj, maar die is er niet. Naar GAIA en samen met Thea H. Bettie en Eric van stichting Blue Sheep gegeten en bij gekletst. Drinken gekocht voor morgen bij ons op het hoekje.



Maandag 26 november. Fufu en fufa dag!!! In de ochtend gedoucht en ontbijt op het balkon en Madan brengt ons naar Susi, maar we zijn een uur te vroeg en gaan lekker in haar tuin zitten. Ik help haar met pakjes inpakken voor het feestje vandaag. Niemand weet dus dat we komen! Vanochtend bleek Madan jarig te zijn vandaag, dus Samjhana bestelt pizza's voor vanavond. Om 11 uur rijden we naar Daphakhel. De gezichten van de staf en de kinderen zullen we niet snel vergeten, ongeloof, blijdschap en verwondering. Ook Bimal was heel verbaasd! De kinderen deden spelletjes en wij deden mee. Ze kregen lekkere lunch en wij hadden onze eigen broodjes mee. 's Middags kwamen Bettie en Eric en we hebben ze rondgeleid, ze waren diep onder de indruk. Met de bus terug en pizza gegeten bij Madan en Samjhana. Koffie bij GAIA, met pepernoten!! Het was een heerlijke dag!

Dinsdag 27 november. Goed geslapen, ontbijt bij GAIA. Vandaag komen Mart en Elly terug in Ktm. Afspraak gemaakt met Thea Scholte (kinderfysio) en Madan om naar Pratyus te kijken. Naar Bj en Amrita Craft. Mooie spullen gekocht. Soep bij de Weiszen bakery. Om 14.45 uur een afspraak met Corine, die bijna weer naar huis gaat. We drinken met haar koffie bij GAIA en dan komt Henk Caminade ook ineens binnen, maar hij vertrekt al weer bijna naar huis. Met Ajay en Suman zitten kletsen en ook Sanne en Lennard kwamen terug uit Pokhara. Wat een gezellige boel. We halen de kettingen op bij onze Indiase vriend en dan zijn Mart en Elly in SG. We gaan eerst even relaxen, kaarten schrijven en om 18.45 uur hebben we met Mart en Elly afgesproken bij GAIA, lekker eten en bijkletsen. We krijgen limoncello bij de koffie die we zelf hebben meegenomen. Email checken, wijntje en slapen.

Woensdag 28 november. Gedoucht, ontbijt op de kamer. Er is geen stroom en het is bewolkt. Co gaat vandaag met Madan en Pratyus naar SERC voor een afspraak met Thea Scholten. Ik ga lekker op het balkon zitten in het zonnetje. Pas om 11.00 uur komen ze terug met nieuwe schoenen voor Pratyus en oefeningen die Madan met hem moet gaan doen. We gaan met Madan naar Daphakhel. Goed gesprek met Bimal. Ik ga ondertussen even bij de kinderen zitten. Terug met het busje en relaxen op de kamer. Ik koop een warme yak sjaal voor mezelf. Het is in de avond behoorlijk koud en vooral onze kamer lijkt wel een koelkast. Afspraak met Sanne en Lennard bij GAIA. Gezellig gekletst en momo's gegeten met frietjes. Ajay en Suman komen er even bij zitten. Terug naar SG en slapen.



Donderdag 29 november. Ontbijt samen met Sanjeev (Bimal zijn zoon) en Neeva. Leuk om ze samen te zien. Ze zien er heel erg verliefd uit, dus we geven als tip om naar de Garden of Dreams te gaan en dat doen ze! Naar Assan gelopen en warme sjaals gekocht bij een mannetje die Jos Bus heeft aangewezen. Terug naar SG en dan naar Amrita Craft. Soep in New Orleans. Even kletsen bij B j en Urmo, gezellig. En dan naar het Revolution Café, want dat is overgenomen door Krishna en Raj, beiden uit New Orleans Café. Het ziet er goed uit en we drinken wat. Even relaxen op de kamer en dan gaan we naar beneden om te eten met onze familie en Mart en Elly. Samjhana heeft lekker gekookt. De vuurkorf is aan, want het is koud. Matthew komt terug van de Mount Everest en is verbaasd om ons te zien. Koffie bij GAIA en nog even mail checken. We zijn blij met onze tablet.

Vrijdag 30 november. Gedoucht en aangekleed, het zonnetje schijnt alweer lekker. Ontbijt bij Krishna, in Revolution café. Dan gaan we naar Daphakhel en hebben een half uur bij de presentatie van Elly gezeten. Het gaat over hygiëne en in maart komt ze hierop terug. Onder de indruk van haar werk. We gaan lekker op het dak van de Holland Building zitten en drinken thee en onze meegenomen sandwich. Terug met de bus van SGCP en het laatste stukje met de taxi. Tashi komt onverwachts langs en even bij gekletst. Koffer pakken voor morgen, relaxen en omkleden voor de bruiloft van Sunil en Anuja. Ik trek mijn khurta aan met een truitje eronder tegen de kou. Met de taxi heen. Het is een zaal in een groot gebouw op de vijfde etage. Maar er is een lift. Sunil verwelkomt ons en stelt zijn vrouw voor. We zoeken een plaats en een aardige meneer begint tegen ons te kletsen. Dan komen de andere vrienden ons ook gedag zeggen. Er is veel drank en heel veel hapjes. Er wordt gedanst op heel harde disco muziek. Boven is het diner en als we het op hebben, komt Bimal binnen met zijn gezin. Neeva ziet er prachtig uit in haar sari. Bimal belt naar de chauffeur van SGCP en we worden netjes met de bus naar huis gebracht. Wijntje en slapen.



Zaterdag 1 december. Ontbijt samen met Mart en Elly, want we werden door hen uitgenodigd. Broodjes halen voor de lunch en nog even met Prakash staan kletsen. Hij is 18 dagen geleden voor het eerst vader geworden van een zoon. Koffers en rugtas gepakt en om 12.00 uur naar het vliegveld. Daar komt Suresh er ook bij en met zijn drietjes vertrekken we naar Biratnagar. We hebben een uur vertraging, maar in 35 minuten komen we in Biratnagar aan. Prem de chauffeur staat klaar met de jeep en in drie en half uur rijden we naar Dhankuta. Mooie weg, gebouwd door de Britten, prachtig uitzicht en even er uit om de prins Charles toren te beklimmen. Toen we weer beneden aankwamen, pakte een Nepalese vrouw mijn hand en wilde met mij op de foto!! In Dhankuta gaan we naar hotel Suryva. Ziet er redelijk uit. De mannen gaan aan de tongba en voor mij wordt een fles wijn gehaald. Lekker chowmein gegeten. De douche is lekker warm. Morgen is het vroeg dag, want Co gaat met Suresh mee voor een meeting met ouders van cp kinderen.

Zondag 2 december. Vroeg op, want Co gaat met Suresh mee en ik ruim de tas in. Daarna ontbijt en naar het care centrum. Een paar kindjes een knuffel gegeven. We beloven wat geld over te maken voor een nieuwe slope om de rolstoelen makkelijk naar binnen te rijden. Dan gaan we weer met de jeep terug naar Biratnagar. Weer drie uur heen en weer geslingerd in de jeep, ik krijg er gewoon spierpijn van, maar wel een mooie rit. In Biratnagar aangekomen gaan we eerst naar het hotel dat voor ons geboekt is, maar dit is zo vies, dat we naar het hotel ernaast gaan: hotel Panas. Het is net vier maanden oud en ziet er goed uit, in de lounge is alles nieuw. De kamer ziet er ook goed uit. De mannen blijven in het andere hotel. We gaan met Suresh mee naar het care centrum en ook daar delen we knuffels uit. Een meisje, Asmita, komt ons steeds omhelzen. In het care centrum is Manoj, de fysio, bezig en dokter Ritesh van ons project. Naast het care centrum zit een klein ziekenhuis. We moeten de directrice ontmoeten en ze geeft ons een rondleiding door het ziekenhuis. (Abadh Narayan ziekenhuis) Hier bevallen de vrouwen en er worden ook operaties verricht, zoals baarmoeder verwijdering. Haar man is longarts en ook die moeten we even een hand geven. Zijn ouders hebben dit ziekenhuis opgericht. Hij liet ons de boven verdieping zien waar allerlei oude foto's hingen en een heel oude grammofoon!! Het werkte ook nog! Daarna kregen we een kleine dal bhat en het smaakte ook nog. Dokter Ritesh gaat met Co mee naar een apotheek om aspirine te kopen, want Co is zijn Ascal vergeten. Dan gaan de

mannen naar hun hotel, want morgen rijden zij met zijn vieren naar Taplejung. In ons hotel gaat iemand een fles wijn voor ons kopen. Ik bel Pasang en we ontmoeten hem morgen. Na onze mail gecheckt te hebben gaan we naar beneden. Het ziet er gezellig uit. Co neemt een whisky en we bestellen spaghetti. Daarna gaan we naar onze kamer. Het was een vermoeiende dag, dus we gaan op tijd slapen.



Maandag 3 december. Lekker uitgeslapen en lekker douchen, tenminste dat dachten we. Er was geen warm water. Daar sta je dan in je blootje. Co naar beneden en ze komen twee emmers met gloeiend heet water brengen. We wassen onze haren en de rest met dit water aangelengd met koud water. Er zitten hier wel muggen, dus we moeten uitkijken. We hebben deet mee en de stekker met hoge tonen. Vooral aan het eind van de dag, komen de muggen. Goed geslapen, alleen het bed is kneiter hard! Ontbijt beneden en dan huren we een klein busje, want we willen terug naar het care centrum, want Co heeft gisteren niet gefilmd. Er zijn geen taxi's hier, alleen heel veel riksja's, maar daar wil ik niet in. De mensen kijken ons al heel erg aan, of we van een andere planeet komen. We zitten hier dicht tegen India aan en we krijgen weer een beetje het gevoel van de cultuurschok, die we ooit hadden in India. We worden ook geadviseerd om niet alleen naar buiten te gaan. We gaan dus naar het care centrum en vandaag is het international disabled day! Dat komt goed uit, want we hebben ballonnen mee en gaan die opblazen. We krijgen een bloemen malla en een thika van de moeders. Ook de twee Zwitserse meiden die hier als vrijwilligsters werken, moeten er aan geloven. Het is voor hen de laatste dag en ze bedanken iedereen met een foto collage. Nadat Co alles gefilmd heeft, gaan we terug naar ons hotel en gaan we hier lunchen. Dan wachten op Pasang en na een uur komt hij dan. Gezellig bij gekletst en dan gaan we met hetzelfde busje weer naar het care centrum, want dat wil hij wel zien. Maar dit is al gesloten, om 14.30 uur! Dan gaan we naar zijn ziekenhuis, het Nobel Medical College. Het is een heel groot ziekenhuis, met grote zalen waar wel 30 of 40 mensen liggen. Hij loopt er trots rond als jonge dokter. Daarna laat hij nog het nieuwe gebouw zien waar de studenten wonen. Dan rijden we naar de Indiase grens. Hier zijn de mensen nog donkerder en gapen ons allemaal aan. Ik vind het niet prettig. Dan stoppen we nog bij een oogkliniek, gebouwd door de Europese Unie en dat ziet er prachtig uit. dan gaan we terug naar ons hotel om wat te drinken. We hebben wat spullen voor Pasang mee en hij blijft bij ons eten. De kok heeft Thakali dal bhat voor ons gemaakt. Dit is van deze streek en de dal is van zwarte linzen. Het smaakte wel goed. Afscheid van Pasang en even relaxen op de kamer. Koffie in de lounge.



Dinsdag 4 december. Gisteravond veel herrie in het hotel en we zeggen er wat van. Goed geslapen, alleen om 05.30 uur wakker door muziek buiten. 07.30 uur uit bed, ontbijt beneden en de tas gepakt. We gaan met het zelfde busje naar het vliegveld en dan is het afscheid van Biratnagar. Goede vlucht en met de taxi naar SG, we zijn blij dat we weer thuis zijn. Lekker pakoda's en frietjes eten bij GAIA en de tas uitpakken. Mail checken en om 17.00 uur komt Pradip. Bij gekletst en plannen gemaakt wanneer we gaan winkelen. Dan naar Bimal zijn huis om te eten. Sanjeev en Neeva zijn er ook, want het is bijna afscheid voor hen. Gezellig geborrelt en gegeten en afscheid van het jonge stel. Als alles meezit, gaat Sanjeev aanstaande juni naar Australië om werk te zoeken. Sanjeev heeft haar ten huwelijk gevraagd en ze heeft JA gezegd! Terug naar SG, waar onze kamer koud is, maar ons bed lekker warm.



Woensdag 5 december. Sinterklaas in Nederland. Goed geslapen. Ontbijt bij GAIA en koffie bij Krishna. Even langs Ravi en de tickets naar Biratnagar betaald. Ons vliegtuig vanuit Pokhara is ook geboekt en betaald. We hebben ook het hotel van Binod in Pokhara geboekt voor ons en Bimal. Om 12.30 uur komt Pradip weer en hij heeft Carolyn uit Wales bij zich. We lopen naar Revolution café en lunchen daar met hen samen. Vandaar gaan we naar het care centrum in Bal Mandir, waar Pradip werkt. De kinderen krijgen les en wij delen knuffels uit. Pradip laat alles zien en we zijn weer onder de indruk. Er wordt een lijst gemaakt met spullen die ze nodig hebben, want wij gaan eerdaags met Pradip winkelen. Dit gebeurt van het geld wat Esther Dol uit Enkhuizen bij elkaar heeft gelopen. Het gaat om 200 euro. We gaan terug naar SG om even te relaxen en dan gaan we naar Dambar en daar zitten tot onze verbazing

Wiljo en Dominique! Er was wijn, bier, whisky, snacks en lekker eten. Dambar was net terug uit Australië en had goede zaken gedaan, er werken ook weer wat meer mensen in de fabriek. Terug naar SG en daar is Samjhana erg verdrietig, Madan is al de hele dag weg en hij belt maar niet.

Donderdag 6 december. Goed geslapen, douchen en ontbijt. Ik kreeg gisteren nog een prachtige zilveren hanger van Dambar, wat mij, Co en de drie meiden voorstelt. Prachtig, ik bestel er meteen drie voor onze meiden, maar dan met twee kinderen. Leuk kerst cadeautje. Madan boekt het busticket naar Pokhara voor ons. We zijn allebei heel erg verkouden, Co zijn keel doet zeer en bij mij loopt het water uit neus en ogen, maar voor de rest voelen we ons nog steeds super goed. Om 11.00 uur komt Dambar en daarna lopen we naar Amrita Craft. Co gaat een uurtje liggen en ik check de mail. We hebben lekker momo's en patatjes gegeten bij Road House. Bimala komt naar ons toe en we hebben een verhelderend gesprek. Eten bij GAIA en dan blijkt dat Ajay jarig is en is er een prachtige taart van Suman. We krijgen ook een stukje.

Vrijdag 7 december. Ontbijt bij Pumpernickel en we nemen ook broodjes mee. Madan brengt ons, Pradip en Carolyn naar Daphakhel. We geven een rondleiding en lunchen ook hier. Op de terugweg nog even langs de AGE groep en dan nemen we afscheid van Carolyn. Even relaxen en dan op weg naar het Summit hotel voor de kerstmarkt. Het is heel gezellig, veel lichtjes, veel Nepalezen met kraampjes die hun waren aan de man proberen te brengen, o.a ook ons project. Ik koop wat eigengemaakte kaarten van de kinderen, de zwitsere koeken en we nog een aantal dingen voor in de kerstboom. We eten patatjes en pakoda's. Er zijn heel veel buitenlanders met kleine kinderen. Om 20.00 uur terug naar SG. Gedoucht, mail gecheckt, wijntje en slapen.



Zaterdag 8 december. Goed geslapen, Co gaat douchen en ik maak de tas vast een beetje klaar voor morgen. We gaan ontbijten met Thea die bijna weer naar huis gaat. Ze gaat nog even mee naar Amrita Craft en koopt toch nog wat spullen. Koffie bij Madan en de rekening to nu toe betaald. Dan staat er ineens een heel mooi jong meisje in de tuin, prachtig aangekleed met allerlei familie.



Er worden foto's gemaakt en het blijkt dat ze voor de eerste keer ongesteld is geworden, eerst 10 dagen apart heeft gezeten en nu wordt er een feestje gemaakt. Ze is nu ook huwbaar, het arme kind! Om 12.00 uur komt Pradip en gaan we met de taxi naar Bad Batheni. We kopen verschillende plastic mandjes, speelgoed en nog veel meer. Leuk om te doen. Het geld wat over is, krijgt Pradip mee om zelf nog wat spullen te kopen, o.a de handspalken voor de kinderen. We drinken een glas wijn met hem en hij vertelt ons zijn levensverhaal, heel indrukwekkend. Even relaxen op de kamer en omkleden voor het concert. Met de taxi naar de British School en het concert was heel mooi. Daarna terug naar Thamel en nog even wat gegeten bij GAIA. Tas verder pakken en slapen.

Zondag 9 december. Onze laatste week gaat alweer in. Vroeg op en om 07.00 uur naar het busstation van de Greenline bus. De bus zit vol. Om 07.30 uur vertrek, nagezwaaid door Madan en Prashaman. Het eerste stuk was het erg druk, veel vrachtverkeer en ook de weg was slecht. Om 09.30 uur koffie stop en om 11.00 uur lunch in het mooie resort. De reis was voorspoedig en om 14.30 uur kwamen we aan. Binod stond op ons te wachten en op weg naar het Blue Heaven guesthouse aan de lakeside. Het ziet er prachtig uit en lijkt heel veel op het oude hotel. Mooie kamer op de eerste verdieping en er staan allemaal nieuwe spullen. En het ziet er schoon uit. Tas uitgepakt. We gaan even lekker wandelen langs de winkeltjes. En toen belde Wiljo, zij zijn ook in Pokhara. We spreken af en samen eten bij Zorba. Heel gezellig. Als we terug zijn in het hotel, komen Tashi en Rinzin nog even langs, ook dit was gezellig. Wijntje op de kamer en slapen.

Maandag 10 december. Goed geslapen, het is bewolkt en er is geen stroom. Maar er is ook geen water, dus geen douche. Omdat er om 09.00 uur nog geen stroom is, krijgen we een paar emmers koud water. Dan maar eerst ontbijten, lekker buiten in de tuin. Deze ziet er goed uit, er is een groente tuintje en er groeit allerlei fruit. Omdat er geen water is, doet ook de wc het niet, dit is wel behelpen, maar Binod probeert ons met alles te helpen. Hij is al een vuurtje aan het stoken om water warm te maken. Om 11.00 uur is er weer stroom, maar nog steeds geen water om de warme douche mee te mixen. Dan gaan we eerst maar naar de Tibet Gallery, maar die is gesloten. Lekker koffie op een terrasje aan het meer en dan eindelijk om 12.30 uur kunnen we dan douchen. Heerlijk opgefrist. We lopen allebei best wel te hoesten. We eten noedel soep bij Binod en om 15.00 uur komt Bimal aan. Koffie in de tuin en even bijkletsen. Daarna gaan we langs de lakeside slenteren en drinken een lekker wijntje. We eten weer bij Zorba: lasagne. Terug naar het guesthouse, mail checken en nog even puzzelen.

Dinsdag 11 december. Redelijk geslapen en ontbijt beneden. Het is nog koud, maar het zonnetje komt eraan. Met de partner van Binod, Bishnu, en zijn taxi op weg naar Barat Pokhari, waar ons nieuwe care centrum wordt gebouwd. Veertig minuten in een taxi over een weg vol met kuilen en gaten. Maar dan zijn we er dan ook, laatste stukje lopen. Op het land zijn mannen bezig om de bamboe panelen uit te laden en dit gaat niet zonder stoot of slag. Er wordt in ieder geval gewerkt en Bimal praat met de aannemer.



Volgens deze man duurt het nu nog 45 dagen!!!! Co voelt zich niet lekker en wij lopen vast rustig terug naar de auto, waar ook een klein winkeltje is met cola en biscuits. Dan voelt hij zich weer beter. Later blijkt dat hij zijn medicijnen die ochtend niet heeft genomen. Een vrouwtje komt naar me toen en zegt dat ze mijn oog schaduw mooi vindt. We

gaan nog even bij Sathi Sansar langs en ook daar geven we een donatie. Thee met Luni en daarna lunchen bij de German Bakery aan de damside. Dan gaan we nog naar een grote markt, een soort Flora, waar van alles te koop is en ik vind nog een lampje voor Bal Mandir en bellenblaas. We kijken of Kiran thuis is, maar die zit in India, vandaar dat hij niet te bereiken is. Tassen gekocht bij de Tibetaan en Bimal koopt een mooie sjaal voor Anita. Dan naar ons guesthouse, wijntje op de kamer met Bimal en dan stort ik een beetje in. Lekker even een uurtje slapen. Om 19.30 uur gaan we naar beneden voor het eten. En daar zijn als verrassing Min en Sabitri, ouders van Krishna en Youraz. We krijgen een bloementuigtje van ze en kletsen even met ze. Ze hebben een grote zak met kruiden mee voor Youraz, of wij dat mee willen nemen? Dan eten en daarna komen Tashi en Rinzin afscheid nemen. We krijgen twee Tibetaanse katta's en bekers van ze mee. Wijntje op de kamer, mail checken en slapen.

Woensdag 12 december. Heerlijk geslapen, douchen en ontbijt beneden. Rekening betaald, tas gepakt en wachten tot het tijd is. Bishnu brengt ons naar het vliegveld. De vlucht is een half uur vertraagd, maar dan gaan we. Vijf en twintig minuten later landen we stuiterend op de vlieghaven. Binesh van SGCP brengt ons naar SG, tas uitpakken en wijntje en omkleden voor het etentje met de staf van SGCP. Gezellig met elkaar gekletst en allerlei hapjes gegeten. Terug bij GAIA een wijntje en koffie.

Donderdag 13 december. Niet zo heel lekker geslapen. Kon ons ticket niet vinden en zag allerlei beren op de weg. Gelukkig zat het ticket in Co zijn jas. Het is behoorlijk koud. Ontbijt bij GAIA waar de kachel aan staat en ticket geconfirmeerd. Lopen naar professor en daar 1 ½ uur gezeten. En natuurlijk de thee met melk en het gebakken eitje. Zijn vrouw kwam even bij ons zitten. Professor gaat niet met ons mee, maar wij gaan wel met de bus van SGCP naar Daphakhel. Overall gedag gezegd en de twee Nederlandse meiden gesproken. Drie school uniformen zijn klaar, dus we kunnen nog net even een paar foto's maken voor Sjef. En dan is het goodbye tot volgend jaar. Met de bus naar Thamel en ook afscheid van Shova. Ik ben nu wel moe, dus relaxen. Arjun komt de spullen van Dambar brengen. Eten bij GAIA, weer lekker bij de kachel. Mail checken en slapen.



Vrijdag 14 december. Heerlijk geslapen, maar in de ochtend had ik een flinke hoestbui. Lekkere warme douche en ontbijt in GAIA. Om 10.30 uur met Madan naar Bal Mandir en daar alle spullen uitgedeeld. Iedereen blij. De kinderen voelen overal aan, vooral de ballen met licht er in. Pradip heeft nog een aantal spullen gekocht en laat die trots zien. Hij heeft 600 rupees over en mag die houden voor batterijen en drinken. Even relaxen in SG en dan komen Wiljo en Dominique langs. Wij kopen kaartjes voor vanavond voor het concert van Kutumba. Lunchen bij GAIA en we laten zien waar Amrita Craft zit en het winkeltje van Bj. Wiljo en Dominique kopen bij allebei de winkels nog wat. Even met een wijntje op de kamer relaxen en dan naar Kutumba. Het is niet heel erg druk, maar het concert is geweldig. Vooral twee heel jonge gasten. We komen Jimi nog tegen en kletsen even met hem. Dan nog even naar GAIA om soep te eten en weer warm te worden.

Zaterdag 15 december. Goed geslapen en alles vast weer een beetje aan het reorganiseren. Er blijft hier weer aardig wat, maar er kan ook wel wat weg. Ontbijt op de kamer en dan met Madan naar Gulfatar. Eerst naar het huis van Govinda en met zijn gezin thee gedronken. Pratyus en Prashaman spelen mooi met de zoon van Govinda. Dan naar

het weeshuis. Drinken mee en met alle kinderen en ama zitten kletsen. Terug naar SG en dan met Bj en Urmo lekker geluncht bij White Horse. Hier lopen we heel vaak langs, maar het was ons nog nooit opgevallen. We bedanken het jonge stel en lopen naar Ravi om de tassen op te halen en te betalen. Onze koffers gepakt en we laten twee tassen hier. Alles kan mee. We lopen nog even door Mandela street en kopen nog twee mooie schalen. Een wijntje bij New Orleans Café, want het is happy hour. We kopen toch nog een paar tassen bij een winkeltje waar dezelfde tassen zijn maar dan goedkoper dan die wij altijd kopen. Eten bij GAIA en dan gaat onze laatste nacht in.



Zondag 16 december. Goed geslapen, douchen en ontbijt bij GAIA. We lopen nog een keer door Mandela street om een schaal om te ruilen. De tassen verder ingepakt en ik ga samen met Samjhana nog even een uurtje wandelen. We lopen door Mandela street, ik koop nog een paar petten en we drinken koffie bij New Orleans Café. Dit was heel gezellig en ze tut zich dan ook helemaal op. We gaan beneden zitten. Pradip komt afscheid nemen, Bimal en ook nog Tashi.



Van Tashi krijgen we een gebedsmolen voor Lars en ik vertel hem dat Lars het eigenlijk nog niet wil. Maar het moet toch mee van hem. We krijgen mooie afscheids katta's nog van Pasang en Bimal brengt een aantal potjes met geneeskundige zalf. Dan moeten we echt iedereen omhelzen en afscheid van onze familie. We krijgen een katta van de jongens en een dikke knuffel van Samjhana. Madan brengt ons naar het vliegveld. De jongens zingen in de auto en ik krijg een knuffel van de kleinste. Afscheid op het vliegveld en daar gaan ze!! Wij hebben drie kwartier vertraging, maar de koffers zijn al door de douane, altijd weer een opluchting. Eten en drinken in het vliegtuig. De laatste 15 minuten zijn erg ruig en we kunnen niet landen. Na een half uur doorgevlogen te hebben, landen we dan toch op Doha. Het regent en het waait heel hard. Mail gecheckt en koffie gedronken. Ik krijg een luchtje chanel nr. 19 van Co. Met een uur vertraging vertrekken we naar München. Ik neem een codeïne, omdat ik nog steeds hoest en kan daardoor wat slapen. We kijken een filmpje en in de ochtend ontbijt. München is een heel groot vliegveld. De koffie is gratis. Wachten tot we kunnen boarden. Op tijd vertrekken we en een uur en twintig minuten later landen

we op Schiphol. De tassen zijn er al snel, alleen van de ene koffer is de trekbeugel helemaal weg. We gaan de auto zoeken en na even rondgelopen te hebben, vinden we die. Spullen in de auto en gaan. We rijden langs Sprint Print om de nieuwsbrieven op te halen en komen dan in een heerlijk warm huis aan. Ondanks het hoesten was het een geweldige vakantie. We hebben veel gedaan, veel mensen gezien, het was heerlijk!!



afscheid!

