

Reisverslag Nepal van 2 april tot 1 mei.

Zondag 2 april.

Alle bagage ingepakt en Jeroen brengt ons naar Schiphol. Het is heel koud en winderig. Alles ingecheckt en door de security. Broodje en wijntje. Om kwart over 3 boarden en om kwart over 4 richting Doha. 3 uur wachten in Doha en dan op weg naar Kathmandu. Goede reis en al snel arriveerden we in Kathmandu. Koffers halen en daar is Madan. Het bekende ritueel en op weg naar Souvenir Guesthouse. Het is warm. Ontvangst door Samjhana en de jongens. Spullen uitgepakt en de was ingeleverd. We gaan naar Himalaya Java café voor een licht ontbijt. Dan naar Gaia waar Thea, Ida en Lia zitten. We drinken samen een wijntje. Dan rusten we even en voor het diner naar Gaia waar Michael al op ons wacht. We hebben supplementen mee voor Krishna van Kagendra en we gaan die samen met Michael brengen van de week. Ik neem een douche, een wijntje en dan de eerste nacht in.



Dinsdag 4 april.

Heerlijk geslapen, ontbijt bij Pumpernickel. Sjaals gekocht voor Jorien en dan met Madan naar Dapakhel. Goed gesprek met Sushil en we maken afspraken voor Nepalgunj. Terug naar SG en lekker even op het balkon met een wijntje. Om half 7 naar Gaia en daar komt Pradip, altijd weer fijn hem te zien. Hij vertelt over zijn nieuwe baan en nodigt ons uit om te komen kijken.



Woensdag 5 april.

Laat wakker. Ontbijt bij Gaia in het zonnetje. Hari lucht zijn hart. Dan gaan we lopen naar Assan. Het is best warm. We kopen thee voor de meiden en zoeken de locatie van het nieuwe restaurant van Krishna en Indra. Gevonden en wat een mooie locatie. We drinken koffie en bekijken het restaurant. Dan lopen we terug. We zijn blij met onze kamer want die is lekker koel. Ram van Lenie komt zijn cadeautje van Lenie halen. Dan brengt Madan ons naar Dambar. We zitten met de familie en de drie dames in de tuin en eten momo's, pakoda's en natuurlijk de kippenpootjes van Sanani en heerlijke witte wijn. We delen de kosten, zoals afgesproken. We ontmoeten de vrouw van Jos en Jos brengt ons terug naar SG. Douchen en slapen. Donderdag 6 april.

Niet zo lekker geslapen. Ontbijt bij Pumpernickel. Met Michael naar Kagendra. Daar is Krishna, wat een geweldige man. Hij kan niets, behalve ademen en praten. Voor de rest moet hij overal mee worden geholpen. De supplementen overhandigd en natuurlijk kregen we de bekende katta's. Krishna leidt ons rond en we gaan ook naar BIA, hier werken de gehandicapten en maken de mooiste dingen. We kopen een paar placemats en wierook. Michael laat ons nog de tuin zien en hij heeft planten mee. We eten met hem samen bij Gaia en gaan dan moe, maar voldaan naar bed.



Vrijdag 7 april.

Goed geslapen en na het ontbijt met Madan naar Dapakhel. We hebben bloemen mee voor Danny, namens Jos en Marjo. We zetten ze beneden en boven neer bij zijn foto. Samrath van MeRO is er samen met Titia en Martha en een stagiaire, Bente, van stichting Care4Nepal. We leiden ze rond en ze zijn onder de indruk. Titia is kinderverpleegkundige en Martha is revalidatiearts. We hebben nog een gesprek samen met Sarana in de grote hall en Martha gaat samen met Sarana op homevisit. Jeevan maakt momo's en die eten we met zijn allen. Terug naar SG en relaxen. Bharat komt nog even langs. Eten bij Rosemary's kitchen, lekker gegeten en bordjes besteld bij Gyamjo. Douchen, wijntje en mail sturen.



Zaterdag 8 april.

Vandaag wordt mijn zus Loes 70 jaar, hiep hiep hoera! Na het ontbijt bij Bj langs en klankschalen gekocht voor de wereldwinkel. En een oranje sjaal voor koningsdag. Lunch op balkon. 's Middags komt Bimal en we hebben een goed gesprek met hem. Even rusten en dan naar Gaia voor diner met Michael, Kalpana, Anish, Krishna en nog een paar anderen.



Zondag 9 april.

Ontbijt gemaakt door Madan en dan naar de kerk. Het is 1^{ste} Paasdag en de kerk is vol. Na afloop zien we Jo en we rijden met haar terug. Bij haar in de tuin koffie gedronken en gekletst. Lunch bij Gaia met Tashi en die brengt weer de katta's en een cadeau. Later hebben we hem de spullen overhandigd van dokter Verberne. Even Urmo gedaggezegd en even rusten. Eten bij Gaia.



Maandag 10 april.

Na het ontbijt bij Pumpernickel brengt Madan ons naar de locatie van fine art academy waar Pradip tegenwoordig werkt. Het ligt naast het oude gebouw Balmandir, wat helemaal verbouwd wordt. Pradip leidt ons rond, stelt ons voor en we zien de spullen voor de expositie volgende maand. Het ziet er allemaal prachtig uit. We lopen naar Assan en lunchen bij Revolution. 's Avonds eten bij Gaia en afscheid van Michael.





Dinsdag 11 april.

Na het ontbijt brengt Iswor, de vaste chauffeur van Michael, ons naar Patan waar we Ben en Linda ontmoeten van WIN. (Werk in Nepal). Zij zetten boeren aan het werk die het koffiemark 80days maken. Gezellig gesprek. We zetten hem op het spoor van MeRO, voor een operatie van een zoontje van een van zijn koffieboeren. 's Middags naar Kopila, altijd weer leuk om de kinderen te zien. Ze deden spelletjes en kregen daar een prijs voor. Teruglopen door Thamel en soep bij New Orleans café. 's Avonds eten we bij Dechenling restaurant met Bimal en Anita. De wijn was vreselijk duur!!!!



Woensdag 12 april.

Anish pikt ons op en we gaan eerst naar hun office, waar Kalpana is. Dan naar SERC, in Chapagaun. We krijgen een rondleiding. We ontmoeten Krishna, een van de drie kinderen die wij sponsoren. We zeggen € 500 toe. Op de terugweg koffie in een heel leuk restaurantje waar ze mooie spullen van hout maken. Een houten snijplank voor SG gekocht. Eten bij Gaia.



Donderdag 13 april.

Na het ontbijt, gaan we in de middag naar Gaia voor lunch met Jos en zijn vrouw Asmita. In SG nemen we afscheid van Remy. Om 4 uur naar New Orleans en drinken een wijntje met Barend van NFN. Dit was zo gezellig dat we ook maar met hem zijn gaan eten bij Gaia, na eerst even bij Bj gekeken te hebben. Bij Madan gezeten en even gekletst. Er is een hoop muziek en veel mensen op straat. Het is oudjaars avond, want morgen begint het jaar 2080.

Vrijdag 14 april.

Ontbijt bij Pumpernickel en mooie taart meegenomen voor Samjhana want zij is jarig. Lang zal ze leven gezongen met de burens erbij en taart gegeten. Wij lopen naar Revolution voor de lunch. Terug en even relaxen met een wijntje, die lekker koel staat bij Madan. Het is heerlijk weer. We

sturen een mail naar huis en gaan eten met Yvonne en Cor. Zij was ooit lid van Icfon. We gaan naar Rosemary's kitchen.



Zaterdag 15 april.

Ontbijt bij Gaia met Ramesh. Ik voel me niet heel lekker en krijg de norit van Yvonne. Dit neem ik maar voor de zekerheid. Verder rustig dagje. Lunch bij Himalya Java en eten bij Gaia.

Zondag 16 april.

Goed geslapen. Ik voel me goed. Afscheid van Yvonne en Cor. Madan brengt ons naar het consulaat, maar Deepak komt niet opdagen. Het is best warm en we balen een beetje. 's Middags onze tassen gepakt en relaxen. Eten bij Fire and Ice, waar Co glutenvrij kan eten. Douchen.

Maandag 17 april.

Vroeg op en Madan brengt ons naar het vliegveld waar we Bimal ontmoeten. Wachten en dan vliegen we richting Nepalgunj. Dit keer was het extra spannend door het ongeluk van een paar maanden geleden, maar we landden veilig in Nepalgunj waar Hari en Siddhi op ons stonden te wachten. Het is heel warm zo'n 42 graden. Onze bagage gepakt en richting Kohalpur, waar ons hotel is. Dit ziet er redelijk uit en heeft airco. Dan gaan we met Hari, Bimal en Siddhi naar twee daycare centra waar we werden opgewacht met bloemetjes en katta's. We beloven wat geld te geven voor een verlaagd plafond en een watertank. Daarna weer naar ons hotel en we zoeken het restaurant op, daar is ook airco. Geen wijn, maar wel een ijskoud biertje, dus samen delen.

Bimal komt erbij en we nemen wat patatjes. Even relaxen, ondertussen wordt de kraan in de badkamer gemaakt. Om 8 uur eer naar beneden en eten we met Bimal. Douchen en slapen.



Dinsdag 18 april.

Redelijk geslapen. Na het ontbijt omgekleed en dan wachten op Hari. Hij is een beetje zenuwachtig, want hij wil onze reactie zien. Het gebouw is prachtig. Buiten staan al mensen te wachten en ik heb de eer om het lint, namens AFAS, door te knippen. Dan naar binnen waar de ouders, maar ook de ouders van de 2 daycare centra met kinderen ons op zitten te wachten. We krijgen bloemen, katta's, een tika en dan begint het feest. Er zijn veel speeches, allemaal in het Nepalees, de kinderen zingen en dansen en ook de ouders dansen. Een grote happening. Daar ze niet veel westerse mensen zien, willen alle vrouwen met mij een selfie maken en later ook de moeders en kinderen met mij op de foto. Ondertussen is Co buiten in de hitte 3

boompjes aan het planten met een plaque van AFAS foundation. We bekijken de keuken en toiletten in aanbouw. Dan krijgen we nog cadeautjes. En iedereen krijgt een doosje met snacks. Wij zeggen ook nog wat en Bimal vertaalt. Moe, maar voldaan naar ons hotel. Co gaat een stukje lopen. Bimal vliegt al terug en ik ga op bed uitwasemen. Co komt terug met een fles wijn en we gaan naar beneden om wat te eten. De wijn gaat mee, heerlijk. Dan tassen inpakken en kijken of alles er in past.



Woensdag 19 april.

Ontbijt en uitchecken. Hari wacht al op ons samen met zijn vrouw en weer krijgen we een mooi mandje, gemaakt door deze mensen. Taru art. Op het vliegveld is er al 1 uur vertraging, dat wordt 2 uur en dan komt het bericht dat er niet gevlogen wordt. Het zicht is te slecht. We bellen Hari en die regelt een busje, dat we delen met 2 jonge stellen. We rijden om kwart over 12 weg. Het is bloedheet. Blick op oneindig en gaan. Paar keer eruit en toilet pauze. De weg is gelukkig goed, niet zo druk en we hebben een goede chauffeur. Om half 7 begint het wat af te koelen. Ergens wat gegeten en 1 uur voordat we Pokhara bereiken, springt er ineens een groot beest voor onze auto. Het was een luipaard, geweldig! In Pokhara is alles uitgestorven en we komen om half 1 's nachts aan. We nemen afscheid van de jongelui en de chauffeur en lopen naar Vagebond guesthouse, waar we worden opgewacht. Tas uitgepakt en proberen wat te slapen.



Donderdag 20 april.

Ik kon niet slapen, rusteloze benen. Co wel. Gedoucht en ontbijt bij het Bakery café. Ze herkennen ons nog van vorig jaar. Dan gaan we met de taxi en de chauffeur van vorige keer naar Bharat Pokhari, waar Sathi Sansar zit. We werden al opgewacht door de staf en kinderen en weer bloemen en katta's. We hadden snoep en drinken mee van het geld van Marijke Bruin. We bekijken de rolstoelen die zijn aangeschaft via ons met geld van Sponsortrek. Op de terugweg moeten we even met de chauffeur mee om zijn familie te ontmoeten. Even rusten en dan langs het meer lopen en een heerlijk koud wijntje met patatjes. Het is hier heerlijk, niet zo heel warm. We pakken de tassen weer in. Vanavond eten we bij Café Concerto, waar we Ben en Linda tegenkomen van WIN (80days). We hopen dat we morgen vliegen.



Vrijdag 21 april.

Goed geslapen en ontbijt bij het Bakery café. Het weer verandert, meer wind, bewolking en wat onweer. Onze chauffeur brengt ons naar het nieuwe vliegveld wat er prachtig uitziet. We zijn best vroeg, maar Co vraagt of we een vlucht eerder mee mogen en dat mag. Leuk gesprek met een meisje uit India. Na 2 1/2 uur vertraging, vliegen we dan toch naar Kathmandu. En daar is het lawaaiig, veel stof, getoeter enz. We zijn er weer. Hoop gesteggel over de prijs, maar dan gaan we naar SG. Als we daar aankomen, begint het heel hard te onweren en te gieten. Wat zijn we blij dat we een vliegtuig eerder mee konden. Spullen uitpakken en dan moet Co braken. (de pakoda's?) We eten bij Gaia.

Zaterdag 22 april.

Ontbijt bij Pumpernickel en naar Valley guesthouse, We drinken koffie met Martine en vandaar lopen we naar de Bodenath tempel. Het is warm. We lunchen daar en lopen twee rondjes. S' Avonds eten met de familie Karki bij Road House.



Zondag 23 april.

Ontbijt Gaia. Lopen naar New Road en lunchen met Pradip en Tashi bij Revolution café. Was gezellig. Thee bij Bj, Rusten en eten bij Gaia. Vannacht onweerde en regende het.



Maandag 24 april.

Na het ontbijt naar Himalaya café voor een ontmoeting met Deepak. Nu was hij er wel. Goed gesprek. Lunch bij Gaia. Daar horen we dat ze de spaghetti hebben weggegeven!!! Dan weer naar Himalaya café voor meeting met Manoj en Mann van Niche Nepal. Ook goed gesprek. Het regent vandaag zowat de hele dag. Grote bende op de straten. Vanmiddag scheen de zon weer. Eten bij Gaia.



Woensdag 26 april.

Co voelt zich beter. Na het ontbijt met Madan naar Dapakhel met Milou en haar vader Arno. We geven ze een rondleiding en ze zijn onder de indruk. (We krijgen later nog een leuke donatie van hen) We lunchen daar. Het regent. Terug naar SG en even rusten. Wijntje bij New Orleans en eten bij Road House.



Donderdag 27 april.

De tijd schiet alweer op. Na het ontbijt met Madan naar Maitri Griha om naar de aanbouw te kijken. Ook hier hebben we wat snoep mee. Gesprek met Mindhup en zijn vrouw Sunam vertelt later dat ze een 2^e kindje krijgen. Lunch Himalaya café. Co gaat even rusten en ik achter de laptop. Om 4 uur laat ik mijn nagels doen, heel mooi geworden. Co gaat naar de kapper. Eten bij Gaia.

Dinsdag 25 april.

Vandaag is het 8 jaar geleden dat de aardbeving was. Niemand praat erover. Co hoest, dus codeïne gekocht. Ontbijt. De zon schijnt. Om 11 uur met Madan naar Age Nepal met snoep en drinken. Goed gesprek met Bimala en Arati. We kopen zeep. Co gaat even rusten. We eten vanavond bij de Karki's.



Vrijdag 28 april.

Douchen en ontbijt. Dan gaan we naar Bakthapur. Rondje gelopen. Je wordt gek van de motoren terwijl de auto's verboden zijn in het centrum. We lunchen bij ons bekende restaurantje. We leggen wel een klacht neer voor de motoren. We doen een wijntje bij New Orleans café en dan met de taxi naar Dambar. Heerlijk gegeten. Jos brengt ons thuis.



Zaterdag 29 april.

Na het ontbijt, geshopt, Samrath komt samen met Care4Nepal zijn geld halen. 's Middags afscheid van Bj, Urmo en Ravi. We komen ook nog Om tegen en die ziet er verwaarloost uit. Het giet en het onweert. Sushil komt samen met zijn vrouw en we praten wat zaken door, ook over Om. We nemen afscheid van hen en dan gaan we naar Patan, naar een restaurant waar de Kings party is. Dit viel tegen. Het was buiten, dus nat en koud. Er waren niet veel mensen en de wijn werd afgemeten. Nog een wijntje gedaan bij Gaia, met een klein hapje. We gaan de laatste nacht in.



Zondag 30 april.

Goed geslapen, ontbijt bij Pumpernickel. Het is nu wel afgekoeld. Tassen inpakken. Saaie dag. Rondje gelopen en wijntje bij New Orleans café, waar ze al weten wat we willen. Rusten. Eten bij Gaia en ook daar afscheid. Kalpana komt nog even gedag zeggen met Anish. Co schaakt met Prashaman. Madan brengt ons naar het vliegveld. Weer wachten, tassen in checken en dan vliegen we naar Doha. Daar koffie en wat gegeten bij Harrods. De vluchten gingen goed, ik heb zelfs wat geslapen. Het was een geweldige reis en de volgende staat al in de planning, maar nu samen met kleinzoon Lars. Op Schiphol stond Sjeff op ons te wachten. Heerlijk weer thuis te zijn.

