

VERSLAG VAKANTIE INDIA-
NEPAL.

26 oktober 1996.

Om half 7 in de ochtend vertrek uit Enkhuizen. Ellen en Ingrid hebben ons naar Schiphol gebracht. Na een kopje koffie en ingechecked te hebben, vlogen we om 10 over 10 de lucht in en na een uur was er een stop in Parijs.

Na het laden en lossen, gingen we om kwart voor 1 met een vol vliegtuig richting Doha.

We kregen heerlijke warme maaltijden, wijn, frisdrank, koffie of thee en lekkere broodjes.

Stop in Doha om 19.00 uur. Het is hier al 28 graden en we hadden een prachtig gezicht over de stad.

20.00 uur vlucht naar Muscat, aankomst 21.00 uur.

(het is hier locale tijd 23.10 uur)

Een lekker biertje gedronken en om 1.30 uur vertrek naar Delhi.

Het was nog zo'n 2 en een half uur vliegen. Weer warm eten en drinken.

Het is nu half 6 in de ochtend. Wat een ongezellig vliegveld en de mensen kijken erg sjaggerijng. Co zijn koffer heeft een beste smak gemaakt en is aan een kant ontzet.

Na het halen van de bagage en inwisselen van traveller's cheques naar buiten op zoek naar de bus.

Ontvangst door onze reisleidster, bekend van Vrouwenvleugel, Annemarie Steen.

Bij de bus werden we ontvangen met bloemenkransen en de groet Namaste.

Toen op weg naar Jajpur. Co en ik zaten voor in de bus en dat was verschrikkelijk.

6 en een half uur lang toeterende auto's, koeien op straat, mensen die levensgevaarlijk inhalen, kleurrijke vrouwen op het land aan het werk, kamelen die wagens trekken. En dan Jajpur. Vreselijk druk en het stinkt er vreselijk.

Het hotel is een oase, hotel bissau palace, een oud paleis van een maharadja.

Heerlijk gedouched en gebeld naar Sandra.

Even de stad in, maar we waren snel weer terug, het is of we van een andere planeet komen.

Om 17.00 uur meeting, voorstellen aan elkaar en iedereen weet meteen wat wij gaan doen in Nepal.

We konden mee-eten van een buffet en dat smaakte heerlijk.

Daarna zang en dans in het hotel. Heerlijk geslapen, alleen ben ik een beetje stijf.

maandag 28 oktober.

Ontbijt om 8 uur. Daarna met 8 man naar de kamelenstandplaats. Ik ging heel dapper als eerste op de kameel, maar het was doodeng, ik wist niet waar ik me moest vasthouden en zat niet echt ontspannen. En toen moest die kameel nog gaan lopen. Co zat achter in de kar. Na een half uur mocht ik er af en ben ik in de kar gaan zitten en Co op de kameel. We stopten bij een schooltje in een dorp. Les onder de bomen. In een mum van tijd staan er tientallen kinderen om je heen en vragen om pennen of shampoo.

Het dorpje bekeken en toen kregen we een heerlijke lunch in een prachtig huis met prachtige bloemen en vlinders.

Met de kamelen weer terug en toen naar een apentempel. Daar zaten heilige mannen en jongens sprongen van de hoge tempel af in het water voor een paar roepies. Wat gedronken en terug naar het hotel. Gedouched en Co heeft gezwommen. Het is ongeveer 30 graden.

Buiten in de tuin gezeten. Met Albert, Ingrid en Hanneke naar Niros. Heerlijk gegeten: chinees.

Terug met de fietsriksja, doodeng. Een pop gekocht voor 50 roepies (fl. 2,50) Bij elkaar gezeten in de hal en om 12 uur naar bed.

dinsdag 29 oktober.

Heerlijk geslapen, maar ik heb overal spierpijn van die kameel. Tijgerbalsem erop gesmeerd. Ontbeten en met onze bus naar het fort en naar boven gelopen. Prachtig uitzicht. Terug naar beneden op de rug van een olifant, heel relaxed. Naar een textielfabriek, kleed en slopen gekocht en terug naar het hotel.

Gelunched en opgefrist. Met de taxi naar het city palace, observatorium, de baby Taj Mahal en natuurlijk een luxe winkel. Daar viel voor de eerste keer de stroom uit. Gegeten bij een vegetarisch restaurant na een bananenlassie te hebben gedronken.

Met een motorriksja naar het hotel en ik deed het bijna in mijn broek van angst.

Koffer ingepakt, gedouched en op tijd naar bed.

woensdag 30 oktober.

Om 5 uur liep de wekker af. Even gedouched ontbeten en afscheid genomen.

Op weg naar Agra met een noodgang. Na een uur zat iedereen weer te slapen.

Om kwart voor 9 stop om thee te drinken en iets te eten. Weer verder. Naar het vogelreservaat. Daar hebben we fietsen gehuurd en door het park gefietst. Het is goed warm, 30 graden en ik heb steeds hoofdpijn en pijn in mijn schouder. Pet geleend van Pia.

Heerlijk gelunched en naar de spookstad Fatehpur Sikri. En daarna naar fort Amber, waar we werden belaagd door verkopers. Ik heb een aansteker geruild voor 2 enkelbanden. En een jongen wilde mijn VSB portemonnee ruilen voor een marmeren pillenpotje.

Het fort bekeken met een gids, heel indrukwekkend.

De maharadja's waren vroeger heel erg rijk. Prachtige uitgehouwe pilaren en buitenverblijven voor de vrouwen. Toen naar ons hotel en ook dat valt weer heel erg mee, hotel Sheela, alleen de douche was koud, maar dat mag de pret niet drukken.

Omgekleed en buiten in de tuin een hapje gegeten, het is nu iets afgekoeld. Het eten smaakte prima, ik ga vegetarisch eten steeds lekkerder vinden.

Naar mama gebeld en naar Ingrid.

Op tijd naar bed, we hadden een hagedis (tsjik tsjak) op de kamer, maar die eet de muggen op en we hadden een muisje op de kamer, bah. Co zijn was schoon en gestreken (3 overhemden en wat sokken) voor 1,25.

donderdag 31 oktober.

Heerlijk geslapen en om half 6 eruit na te zijn gewekt door het dagelijks gebed.

Op weg naar de Taj Mahal. Dit is echt een prachtig monument in de opgaande zon. Rondgelopen en terug om te ontbijten. Daarna met een riksja naar het fort Agra en met de motorriksja weer terug.

Pet gekocht en gerust. We zijn allemaal moe en gaan rusten. Gedouched en met de groep na Zorba de Budda, een heerlijk vegetarisch restaurant.

Op tijd naar bed, want 5 uur loopt de wekker weer af. We hebben nog even buiten een lekkere cola-rum gedronken, want de rum kost haast niets.

vrijdag 1 november.

Bananen voor ontbijt. In de bus op weg naar Orcha. Het is 6 uur in de ochtend.

De eerste stop was een noodstop, want ik moest ontzettend plassen en met mij nog meer.

Daarna naar een prachtig fort, een sikstempel, en daarna eindelijk lunch.

Er heerste koppijn.

Na een vermoeiende, warme, hobbelende reis komen we in Orcha aan. Omringd door kinderen, blij met een speldje of een pen. We hebben een eigen cottage, schattig, en dus weer heerlijk gedouched. (Betwa cottages)

Een kop momentsoep op onze kamer en we worden weer mens.

Spijkerbroek van Co afgegeven om te wassen.

Naast de bekende hagedis hebben we ook roze kikkertjes op de kamer en in de badkamer.

Een lichte hap gegeten en daarna body-massage.

Ik door een vrouw en Co door haar man en dat was heerlijk.

Karin kreeg ook een massage bij ons op de kamer want Petra is ziek.

Na een cola met rum, naar bed en heerlijk geslapen.

maandag 4 november.

Heerlijk geslapen en uitgerust. Wel allebei wat last van de darmen.
Ontbeten en daarna met een jeep erop uit.
Heerlijk in de vrije natuur, eerst naar een paleis en daarna naar een waterval.
Daar boven de waterval woonde een Sadu, een heilige man, en daar hebben we gepicknickt.
Thee, cola, brood, kaas en eieren, heerlijk.
In een treehouse nog wat gedronken en op weg naar een tweede waterval. Prachtige natuur.
In een dorpje een huis bekeken en dat is echt primitief.
Wat potloden en snoep uitgedeeld.
Om half 7 thuis en onder de douche want alles zit onder het zand.
Gegeten en koffer ingepakt, want morgen is het weer vroeg dag.
Afscheid van mijn vriend met zijn zonnebrilletje en dat was Khajuraho.

dinsdag 5 november.

5 uur vertrek naar Varanassi oftewel Benares.
400 km lange weg vol hobbels, toeterende auto's, mensen aan het werk op het land en in hun winkeltjes.
Om kwart voor 8 ontbijt en daarna alleen nog noodstops.
Henk, Tineke, Ingrid en Albert komen met het vliegtuig.
Alex is door zijn rug gegaan en schijnt heel ernstig ziek te zijn.
Om 5 uur het hotel en dat is het summum van luxe op het eerste gezicht.
Zwembad, bar, massage, kamers met bad en televisie en telefoon. Het is allemaal wel oud. (hotel Hindusthan)
Gedouched en om 18.00 uur meeting.
Daarna eten bij Eats and Bites restaurant, een lekkere pizza.
Op straat weer de bekende riksjarrijders. Op tijd naar bed, heerlijk geslapen.

woensdag 6 november.

Half 9 uit bed en naar een ander hotel om te ontbijten, we werden gebracht door Bully een riksjarrijder, die ons een boekje liet lezen over toeristen die iets leuks over hem hadden geschreven.
Heerlijk ontbeten en daarna bracht hij ons naar de shops, dachten we, maar voor we het wisten zaten we in een zijdefabriekje, waar ik achter het weefgetouw mocht plaatsnemen.
Daarna werden we naar een zijde-shop gebracht en ja hoor, daar kregen we een demonstratie.
Een paar kleine dingetjes gekocht.
Toen naar de ghats. We kwamen al meteen bij een burning ghat en daar hebben we drie kwartier gezeten en gekeken hoe daar vier lijkverbrandingen waren.
Iemand gaf ons uitleg en het was heel vredig.
Er zijn alleen maar mannelijke familie-leden bij en de lichamen zijn mooi aangekleed. Eerst worden ze in de Ganges ondergedompeld, dan wordt de houtstapel klaargemaakt en wordt het lichaam erop gelegd.

De zoon, die kaal moet zijn en 9 dagen in hetzelfde kleed heeft gelopen, komt aanrennen met een bos stro die aangestoken is aan het heilige vuur, loopt 5 keer om de stapel heen en steekt het aan.

De familie blijft zo'n 3 uur bij de stapel zitten en als het helemaal uitgebrand is, worden de restjes bijelkaar gezocht en in de Ganges gegooid, op weg naar een beter leven.

Dit was heel indrukwekkend.

Daarna zijn we verstrikt geraakt in een wirwar van straatjes, zo smal en daar stonk het, want de koeien lopen vlak langs je, poepen daar en piesen daar, en de mensen verkopen daar hun waren.

Eindelijk terug op de main road met een riksja terug naar het hotel, lekker gezwommen en daar gezeten.

Onder de douche en om 19.00 uur eten bij El Parador, een mexicaans restaurant.

Eerst kreeg ik in het hotel nog een hoofdmassage, maar dat werd dus een body-massage en dat door een man.

Mijn haar gewassen, want er zit olie in van de massage en naar bed.

donderdag 7 november.

Vroeg op om de zonsopgang boven de Ganges te zien, dus 5 uur ging de wekker en met een grote groep naar de ghats.

Met een boot twee uur over de Ganges gevaren.

Mensen die zich baden, lijkverbrandingen, de was wordt gedaan, maar ook de kadavers van koeien drijven in het water en de mensen die drinken het water.

Een mandje met bloemetjes en een waxinelichtje in het water gezet en daarbij Ben zijn naam genoemd en toen dreef het lichtje weg over de Ganges, dit was heel vredig en indrukwekkend.

Daarna ontbijt in het Poonam restaurant en met Ineke op pad.

Eerst naar een tempel en toen langs allerlei winkeltjes gelopen en met de mensen gepraat. Thee en sigaretten gekocht en Co een longota, een indiase onderbroek.

Een half uur gelopen en gelunched bij Eats en Bites en rennen naar het toilet.

Annemarie is nu ook geveld en met Alex gaat het iets beter, hij heeft nu een soort korset.

Heerlijk gezwommen en bij het zwembad gelegen, biertje op de kamer en gedouched.

Gegeten in het Poonam met Henk en Tineke, teruggelopen en koffer gepakt. Op tijd naar bed.

vrijdag 8 november.

Om 6 uur vertrek, vandaag verlaten we India en gaan op weg naar Nepal.

Ben is steeds in mijn gedachten, ook omdat er steeds wel iemand is die ernaar vraagt.

Ik had in het hotel 4 sandwiches besteld voor in de bus. Week nr.2 is om en we gaan de laatste, misschien wel meest enerverende week van mijn leven in. Het is nog steeds warm, zo'n 30 graden.

Een vermoeiende rit van 350 km, waarvan de eerste helft vol kuilen zat. De nodige stops en 's-middags een massala dosos, een soort pannenkoek met groente erin.

Om 4 uur de grens over en om 6 uur waren we erdoor. Formulieren ingevuld, geld gewisseld en dan eindelijk het hotel.

(Hotel Shantanu)

Ziet er schoon uit en balzalen van kamers.

Lekker gedouched en beneden gegeten.

De mensen zijn hier alleraardigst, maar super langzaam.

Naar mama gebeld en half 12 naar bed.

zaterdag 9 november.

5 uur de wekker, 6 uur ontbijten en op weg naar Pokhara.

De mensen zijn zich overal aan het opmaken voor het grote feest van Diwali, wat deze week gevierd wordt.

Alle gebouwen zijn versierd met vlaggetjes en lampjes en de mensen kopen vuurwerk en allerlei versierselen voor hun huis.

Het landschap verandert, de bevolking ziet er anders uit, de Tibetaanse invloed zie je hier goed.

We zien meer bomen en daar zijn de bergen en prachtige rivieren dwars door de bergen heen.

Gebrande pinda's gekocht en bij een stop kwamen twee jongetjes met eigengemaakte muziekinstrumentjes roepies halen.

Midden in de bergen een prachtig hotel met prachtige bloemen en planten en daar hebben we gelunched. Een Nepalese thali, heerlijk.

Een prachtige rit tot aan Pokhara.

Ben is heel dicht bij mij, want ik zie hem wel in dit landschap passen.

Co wordt ook steeds emotioneler.

Het hotel valt weer mee, aan een meer met overal hotels en tentjes voor toeristen. (hotel Moonlight Resort)

Een stukje gelopen en naar Moe gebeld. Gedouched en gegeten met Ineke en Jan.

Gelezen en naar bed. Het koelt hier iets meer af.

zondag 10 november.

Eindelijk weer eens uitslapen. 7 uur werd ik wakker.
Co heeft pijn in zijn keel en heeft met een sjaal gedrenkt in
de azijn omgeslapen, remedie van Ineke.
Ontbeten en om 10 uur gaan lopen met zijn tweeen. Naar een
tempel en naar een brug over de rivier.
Door de buitenwijken van Pokhara en 2x cola gedronken bij een
tentje en daar ook naar het toilet geweest.
Speldjes uitgedeeld aan de plaatselijke bevolking.
Leuke dingen gekocht en om 4 uur het laatste stukje met de
taxi terug.
Happy hour met bier, popcorn en fried chips.
Naar Ingrid gebeld. Gedouched en met de groep voor de laatste
keer gegeten bij Hungry Eye. Muziek en dans.
Morgen gaan zij de trekking doen en wij naar Kathmandu.
Petra en Margreet gaan met ons mee. Annemarie betaald en
afscheid genomen met zoenen. Hanneke is nu ziek en Jeroen
kreeg een hypo onder het eten.
Vandaag werd er feest gevierd, dansen op straat en de kinderen
lopen langs de huizen en zingen voor snoep of geld.
De koeien en de honden zijn versierd en zijn voor een dag God.
We kregen een tica op ons hoofd en bloemen op ons haar en er
werd ons een goed leven voorspeld.

maandag 11 november.

Heerlijk geslapen, 6 uur ontbijt en vandaag gaan we dan naar
Kathmandu.
Een ontzettend zware rit, want de bus, die comfortabel zou
zijn, was smal, vies en klein.
Een man hing de hele rit uit het raam te kotsen.
Om kwart voor 8 ontbijt stop en om half 12 lunch stop.
Het laatste stuk viel wel mee en om 14.00 uur kwamen we bij
het hotel. (Potala guesthouse)
We zitten midden in het centrum.
Koffers uitgepakt en gedouched.
Professor Rajbhandari heeft al gebeld en om 21.00 uur komt hij
hier in het hotel.
Even de stad ingelopen, een biertje gedronken en in het hotel
gegeten: pizza.
Buiten is het vuurwerk en lawaai.
Om kwart voor 10 kwam de prof. en we hebben tot 23.00 uur
zitten praten en thee drinken.
Hij gaat ons verschillende dingen laten zien, maar morgen is
het feest, dan zijn we bij hem uitgenodigd.
Heerlijk geslapen, Co heeft behoorlijk last van zijn keel. Het
is hier een stuk frisser dan in India.

dinsdag 12 november.

Om 8 uur uit bed, het is heel erg mistig buiten en heel rustig, want de mensen zijn vrij en de winkeltjes zijn nog dicht.

Ontbeten en naar Durbar Square gelopen en Freak Street, waar in de jaren 60 de hippies woonden.

Overal kraampjes met fruit, bloemen en sieraden. Voor de meiden een saree gekocht van 5 1/2 meter per stuk.

In het hotel geluched en om 1 uur kwam de professor.

Naar zijn huis gewandeld en kennismemaakt met zijn vrouw, zijn zus, zijn zoon en dochter en kleindochter.

Zijn 2 broers waren er ook, want vandaag is de worshipping van de zussen aan de broers.

We mochten alles filmen, schitterend, veel bloemen, fruit, kaarsjes en eten.

We kwamen er niet onderuit, we moesten mee-eten.

Eerst een groen blad met een hardgekookt ei en iets van deeg en daarna een bord vol met rijst, groente en veel soorten zoetheid. Joghurt met fruit toe.

We hebben niet alles opgegeten, want het was erg voedzaam.

Terwijl we daar waren, kwam er een telefoontje uit Nederland, Margreet Bakema, en ik even met haar gepraat en dat is heel vreemd.

Toen heeft de dochter haar saree geshowed en later bij mij omgedaan en de zoon vond mij er slanker in uitzien.

De prof. heeft ons thuisgebracht naar het hotel. Wij hebben nog een rondje gelopen en kalenders gekocht.

Op onze kamer koffie gedronken en cola rum en naar bed.

Woensdag 13 november.

Het is ongeveer 25 graden. Co heeft een onrustige nacht gehad en hoest veel. Om 7 uur gedouched en vroeg ontbeten.

Om half 9 belde de prof. dat hij om half 10 zou komen en dat werd 10 uur.

Ann, de stagiaire uit Canada, en de prof. zijn vrouw gingen met ons mee.

Bloemen gekocht en met de bus van het projekt naar het monument.

Het was ongeveer 1 uur rijden door hobbelig, maar prachtig berggebied. Het monument ligt boven op een berg en het ziet er prachtig en vredig uit.

Bovengekomen zijn we naar links gegaan en daar stond Ben zijn naam. Ik was heel erg onder de indruk.

We hebben bloemen neergelegd, fruit met wierook erin gestoken. Ik heb de post opgehangen en we hebben daar een tijdje gestaan in stilte en de prof. hield mij vast, het is echt een schat.

Ik voelde me heel erg opgelucht en toch ook verdrietig, maar het is zo'n mooie plek, het is goed zo.

Na een half uur zijn we verder gegaan naar een tempel en cola stop.

Toen terug naar het hotel, lunch en een uur rust en daarna ons nepalese geld verbrasd.

Een jas, 2 broeken, een armband, het kan niet op en o ja een ring.

Om 19.00 uur eten met Margreet en Petra boven op een dakterras.

Ik ben nu echt aan de schijterij en moest 2 keer rennen naar het toilet. Luxe gegeten met bier en droge martini. Loperamide geslikt en ORS drank gedronken. Nog even naar de t.v. gekeken. Afscheid van de meiden en naar bed.

donderdag 14 november.

Gedouched, ontbeten, naar de bank en weer ontbeten, want hier kregen we niets.
Naar het huis van de prof en na een kopje thee op weg naar het projekt met een taxi.
's morgens belde Pradhan voor een afspraak, maar we zien hem bij het projekt.
De prof. liet ons alles zien, het oude en het nieuwe huis, de kinderen zagen er heel tevreden uit. Op het buro van de prof. Ben zijn foto.
Daarna heeft Pradhan ons rondgeleid langs de mooiste plekjes. Budha's tempel met de ogen, de burning ghats.
Op dat moment werd er een lichaam van een vrouw aangedragen die nog leefde, maar op sterven lag. En doodgaan doe je bij de tempel en de rivier. Ongelooflijk!
Gelunched en terug naar de prof. Kennisgemaakt met Francis en Bob, een Iers echtpaar, die daar werken.
Ik ben doodmoe en voel me niet al te lekker.
In het hotel gerust, gedouched en weer naar de prof. zijn huis voor nepalees diner.
Ann was daar ook en omdat ik buikpijn had kreeg ik speciaal granaatpitjes.
Dat was goed zei de prof. zijn vrouw.
We aten rijst met groente en yoghurt en fruit toe, en de prof. schonk brandy.
Na de thee teruggelopen en afscheid van Ann. Om kwart over 11 in bed.

Vrijdag 15 november.

Vandaag is papa jarig. Hoera!
Om 6 uur kwam Pradhan ons halen om naar de zonsopgang bij een tempel te kijken.
Het was erg mistig maar even goed mooi om te zien.
Afscheid genomen, ik kreeg nog wat mee voor Sandra en Lieske en ikzelf kreeg een ketting van zijn vrouw.
Ontbeten, nog wat gekocht en om half 11 kwam de prof. afscheid nemen. We hebben hem even flink geknuffeld.
De taxi kwam om kwart voor 11 en we gingen op weg naar het vliegveld.
Het vliegtuig had 1 uur vertaging, en ik heb daar heerlijk de w.c. ondergepoept. Nu ben ik dus maar met een kuurtje begonnen.
Na 1 uur en 3 kwartier landden we in Delhi en met een taxi naar het hotel. (Hotel Syal)
Dit is het slechtste hotel van de hele vakantie, vies en de douche waar 4 stralen uitkwamen.
Nu werd het me toch even te veel.
Om half 7 met de groep naar een restaurant. Ik heb niet te veel gegeten, maar het was toch wel even gezellig.
Naar papa gebeld en naar Sandra.
Heerlijk naar bed, want daar zijn we wel aan toe.

zaterdag 16 november.

Heerlijk geslapen, ontbeten en nog even Delhi in. Ik ben nog niet naar de w.c. geweest, dus wacht nog even met de imodium, die ik van iemand gekregen heb.

Delhi stinkt naar uitlaatgassen en is vreselijk druk. Nog even gelegen, koffer voor de laatste keer gepakt en gelunched.

Ik voel me een beetje misselijk, maar hoef nog steeds niet naar de w.c., dus ik hoop dat het zo blijft.

Half 3 verzamelen in de hal en om 3 uur kwam de bus die ons naar het vliegveld bracht.

Afscheid van Jos, met de groep ingechecked, het is lekker warm op het vliegveld en ik voel me niet lekker.

Eindelijk konden we er met zijn allen door.

Om kwart over 7 vlogen we weg en om kwart voor 11 stop in Abu Dhabi.

Drank gekocht en wat gedronken. En dan maar wachten. Het is hier half 11, dat zijn vast de eerste 1 1/2 uur.

Om half 2 vertrek naar Parijs, heerlijk geslapen, weer gegeten en gedronken.

Vanuit Parijs is het nog maar een klein stukje en om 5 voor 8 landden we op Schiphol.

De zon kwam mooi op en het is hier koud. 0 graden.

Afscheid van de groep en de koffers gehaald.

De meiden en de jongens stonden met bloemen, ballonnen en slingers klaar om ons te verwelkomen. Heerlijk dat we ze weer zien.

Koffie en toen naar huis, Sandra reed ons.

Thuis stond een heerlijk ontbijt klaar, nadat we eerst even gedouched hebben.

Kadootjes uitgepakt en een was gedraaid. De post bekeken.

Ria en Sjef kwamen even langs en iedereen belde ons.

De film bekeken en nassi gehaald en met zijn allen gegeten.

Daarna ging iedereen naar huis en wij in ons eigen bed.

Het was een heel enerverende en fantastische onvergetelijke vakantie en misschien gaan we nog eens terug naar Nepal.