

Acties en Activiteiten 2020.

- Het was zo'n jaar waarin heel veel te vieren viel en we hadden mooie plannen gemaakt daarvoor. Een ruimte om het 20-jarig bestaan te vieren met een receptie en borden langs de wanden als een soort van memorie-lane. 20 borden, één voor elk jaar met een verhaal over onze acties en activiteiten in dat jaar. Ze staan allemaal klaar, gemaakt in corona tijd. Als alternatief hebben we deze borden op een you-tube filmpje laten zetten, maar de kwaliteit is niet best omdat het daarvoor niet gemaakt was. Maar neef Theo heeft zijn best gedaan en er toch iets leuks en acceptabels van gemaakt.

Twee geplande reizen naar Nepal werden gecancelled. Een reis zouden we met het voltallige bestuur maken, en met onze kleinzoon Lars. En een reis met z'n zessen om ook in Nepal het jubileum te vieren. Een schrale troost is dat al deze annuleringen en aangepaste regels voor iedereen golden en gelukkig hebben we al het reisgeld al weer terug. Kunnen we weer nieuwe plannen maken, voor straks als we allemaal gevaccineerd zijn. Het is niet anders, maar we hebben weer iets om naar uit te kijken.

- Wat we nog wel hebben kunnen doen was het samengebrachte speelgoed van de kinderen van het kerkkoor Sunshine ophalen op 11 januari. Een bonte verzameling van hele leuke en mooie spullen zitten inmiddels al een hele tijd in de koffers om mee te nemen de volgende keer.



- Ook de jaarlijkse kerkezondag op 19 januari kon nog net doorgang vinden. Even onze neus laten zien en wat Nepaleze spullen verkopen.
- Op 31 januari waren we te gast op het jubileum feestje van SMPN in Heerenveen. Heel gezellig om daarbij aanwezig te zijn en ook om de gezamenlijke Nepalese maaltijd mee te vieren. Ook leuk om wat bekenden tegen te komen.
- Samen met onze Nepalese partner NICHE* Nepal hebben we kunnen bewerkstelligen dat Sita BK een beenprothese kon krijgen. Tijdens een zwaar busongeluk moest haar linkerbeen ter plaatste worden geamputeerd. Zij moest met okselkrukken door het leven maar die begonnen haar pijn te doen. De mensen van NICHE hebben haar begeleid tijdens dat traject. Dat was nog een hele klus want zij had een trauma overgehouden en was ontzettend bang om te reizen met een auto(bus) of achterop de motor. Maar ze heeft het gedaan, nu moet ze nog heel veel trainen. Dit alles was nog vóór corona in februari, daarna sloeg Covid-19 ook in Nepal toe.
- "Voetprints voor Nepal" vergadering op 23 februari toen alles nog koek en ei leek. We zouden dit evenement voor de 10^e en laatste keer organiseren. Ook dat ging natuurlijk niet door. Hierdoor liepen we uiteraard heel wat inkomsten mis. Maar, we willen proberen om het alsnog te doen in september 2021.
- Ook de 47^{ste} 40MM sponsorwandeling van 23 mei moest worden gecancelled. Het mocht niet! Maar ondanks dat heeft het 40MM-bestuur besloten om zelf iets te regelen. Zij hebben in klein comité gewandeld en dat heeft geresulteerd in een sponsorbedrag van € 750 per stichting. Hulde voor de onverzettelijkheid om toch iets te doen voor de minderbedeelden in deze wereld. Daarvoor zijn we zeer dankbaar.
- Op 30 april is er een stuk in de krant gepubliceerd. "Geen werk, geen geld, geen eten", want dat is de realiteit in Nepal voor de vele dagloners. En winkeliers. Een actie

Stichting "Holland Building" Nepal

voor voedsel vanuit Enkhuizen dus. Niet alleen de krant maar ook de sociale media hielp hieraan mee. Het heeft geresulteerd in een opbrengst van € 20.000+ en er is in kleine porties een totaal bedrag van € 21.000+ overgemaakt aan onze partners in Nepal (NICHE Nepal, HEAL* Nepal en SGCP). Zij moesten een vergunning aanvragen om op straat te mogen om voedselpakketten uit te delen aan de allerarmsten, maar ook medicijnen, zeep(dispensers), mondkapjes en beschermende kleding voor de behandelaars in het Fysiocentrum bijvoorbeeld. Een zeer geslaagde actie.



- Natuurlijk kwam er door de sluiting van de restaurants ook een einde aan de wateractie van de Markerwaard. Helaas, maar we hebben toch het mooie bedrag van



Cerebral Palsy

€ 2.735,50 van deze wateractie mogen ontvangen voor de bouw van het care centrum in Dadikhot. Als dank hiervoor maar ook als troost dat de Brasserie de deuren moest sluiten hebben we een troost boeket gegeven.

- Tijdens de corona werd ook een schooltje in Damauli getroffen door de zware moessonregens. De muur om de school en de speelweide werd rigoureuus weggevaagd. Alles wat in de school aanwezig was, was verwoest door het water. Computers, papier, boeken, meubilair, alles. Onze oproep om hulp heeft geresulteerd in de mooie donatie door Stichting Nepal, en een kleine bijdrage van ons. Onze partner NICHE in Nepal heeft het herstel gecoördineerd.



Er staat weer een stevige muur, alles is geschilderd en er zijn nieuwe materialen aangeschaft. Het ziet er weer piekfijn uit. Op initiatief van o.a. Jimi Oostrum en Frans Welkamp werden er schoolboekenpakketten beschikbaar gesteld. Stichting Nepal heeft de kosten daarvan voor hun rekening genomen. Hulde en dank!

De wens om nieuw te bouwen is ook aangekomen bij Stichting Nepal en momenteel worden daar stappen voor gezet in de vorm van goedkeuringen dor de (lokale)overheid.



- Gelukkig hebben we tussen alle coronaregelingen toch nog een bestuursvergadering kunnen houden. We zijn naar Sanne afgereisd in Almelo voor deze vergadering en waren blij elkaar weer even 'life' te ontmoeten maar ook om afscheid van Sanne te nemen als bestuurslid. We hebben op gepaste wijze afscheid genomen. Gelukkig konden we Jamie Stap direct als nieuw bestuurslid aanmelden.
- Ook door de zware moessonregen was het land rondom de health post in Helambu zwaar beschadigd. Niet alleen het land was weggespoeld maar ook vele huisjes die daar stonden en de mensen die daar woonden werden ook meegesleurd door de kracht van het water en de landslides. Aanvankelijk leek er nog wel herstel mogelijk, maar bij nadere beschouwing zou dat veel en veel te duur worden.

Inmiddels hadden wij al € 10.000 bij elkaar vergaard, maar de health post bleek te onveilig en te duur om hierin te investeren. Besloten werd om de wens van HEAL te volgen en nieuw te gaan bouwen. Momenteel wordt daar volop aan gewerkt. Ook de vergunningen zijn verstrekt. Naast onze bijdrage van € 11.500 heeft Stichting Nepal ook een bedrag van € 10.000 bijgedragen. Het komt goed, en het krantenartikel heeft daaraan zeker bijgedragen!



- Op de valreep van het jaar werden we uitgenodigd door de voorzitter (we hebben haar vorig jaar in Nepal ontmoet) van Rotary Club Arnhem-Huissen om een ZOOM presentatie te houden. Het was een leuke en eneroverende ervaring. De Rotary club heeft een bedrag van € 5.000 toegezegd om een nieuw Care Center te realiseren in het zuiden van Nepal. Momenteel wordt naarstig gezocht naar een mooi stuk land, dus wordt vervolgd.
- 5 december was de echte dag van het jubileum. We hebben veel felicitaties mogen ontvangen en lieve kaartjes. Van onze dochters kregen we een mooie taart met "20 jaar" erop. Erg lief en erg lekker! Het bestuur heeft een bloemenbon, en zeer veel dank gekregen voor het vele werk dat zij hebben verricht in der afgelopen jaren.
- Dit jaar hebben we maar 1x kunnen vergaderen en hebben we 3x een nieuwsbrief gestuurd om iedereen te informeren met datgene waar we mee bezig waren.
- Achteraf wederom een fantastisch jaar vinden wij. Er kon veel niet, maar daar kwamen andere hele mooie dingen voor in de plaats gelukkig. En nu maar wachten op de vaccinatie. Op naar het nieuwe jaar 2021!

Nepalese Initiation for Children's Health and Education

HEAL NEPAL
www.healnepal.org.np

Health Education Aid for Uplifting Livelihood

Beide NGO's zijn dit jaar toegetreden tot de International Nepal Alliance. Wij zijn trots op onze partners.