

**Bezoek aan project en zilveren jubileum.**

Tijdens ons 4 weeks verblijf dit jaar in Nepal, samen met onze (bijna) familie en vrienden hebben we natuurlijk een aantal keren ons project in Dhapakhel bezocht. De 1<sup>e</sup> keer om de sta-frames in elkaar te zetten en de kleren voor de verschillende tehuizen te verzamelen.



Sta-frames weer monteren. Hoe was 't ook alweer?

En op de laatste dag om het jubileum te vieren samen met de kinderen, hun ouders en alle medewerkers en genodigden. Het was een prachtige feestdag met heel veel kleurrijke mensen. Letterlijk en figuurlijk!



Met de oorkonde in de hand bij de herinneringssteen....

Er werden speeches gehouden en de rode draad was dat het resultaat na 25 jaar werk zo ontzettend zichtbaar was aan de gezichten van de kinderen en van de ouders. Zo blij! En dáár doen we het voor. (zie voor een foto-impressie onze website).

We hebben twee heel vriendelijke mensen tijdens ons verblijf van een paar dagen in Pokhara ontmoet. Elsz & Joost.

Elsz werkt in de gehandicapte zorg als geestelijk begeleidster. Wij hebben hen beiden uitgenodigd op ons feest en willen u haar mooie verslag van deze dag niet onthouden. Zie: <http://zielsveel.mimesis.nl/blog/archives/1772>. En er staan nog veel meer mooie dingen op haar weblog. Warm aanbevolen.



Corrie kreeg de oorkonde postuum voor haar broer Ben. Het hangt nu boven in de HB bij het 'memorial' plekje.

**Overige werkzaamheden.**

We hebben ook weer wat genet-werkt en zijn bij Reiny de Wit geweest. Zij is directeur van het ECEC (Early Childhood Education Centre). Zij werkt full time in Nepal om de opleidingen van kleuteronderwijs te promoten. Heel indrukwekkend. René Veldt van Veldwerk heeft ons met elkaar in contact gebracht en zo helpen we elkaar. Een deel van de kinderkleertjes hebben we daar afgegeven, dus dat komt goed terecht.

Ook het Dalit weeshuis (van Paul Eg) hebben we weer met een bezoekje vereerd en ook daar een grote hoeveelheid kleren en speelgoed gebracht. Allemaal blije kinderen.



Hup Holland, hup!

We hebben ook een bezoek gebracht aan Mr. Shakya. Hij heeft woonruimte voor vrijwilligers en studenten die bij ons project willen komen. Het is goed als deze mensen een keuze kunnen maken uit verschillende opties.

### Care Centre.

Bij Gaia, ons zo vertrouwde restaurantje in Thamel, ontmoetten wij Sanne, zij is fysiotherapeute. Ook haar vader was even in Nepal om te zien wat zijn dochter aan het doen was. Sanne werkte bij het Care Centre in Gattaghar, op de weg naar Baktapur. Natuurlijk zijn wij even bij haar gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Vorig jaar hadden we er al een bezocht en na dit bezoek kunnen we wel zeggen dat dit in een behoefte voorziet. Er dient een ruimte te zijn met wat kamers, een toilet en een klein keukentje. Een busje is in staat om ca. 8 a 9 kinderen te vervoeren, met hun begeleiders.

De ouders krijgen onderricht van een deskundige hoe zij hun kinderen kunnen behandelen en hoe zij de kinderen kunnen stimuleren. Alleen al het samenzijn maakt diepe indruk op de kinderen Samen spelen, samen zingen. Een stukje wandelen. Het is de bedoeling dat er in de Kathmandu vallei heel veel van deze Care Centra zullen komen. Dus wat er nodig is, is geld om ruimtes te huren en geld voor het vervoer van de kinderen. De rest is bijna gratis. Omgeslagen zijn de kosten ca. €30 per kind, dus voor de hele

groep van 9 kinderen is dat €270 per maand. Veel geld, maar het levert heel veel moois op. Wie durft?



Care centre in Gattaghar

### Water.

Het ontwerp is klaar. Er komt een 100.000 liter watertank waarin het regenwater tijdens de moesson wordt opgevangen om in het droge seizoen voldoende reserve te hebben. Uiteraard komt hier ook een voorschrift bij om hygiëne te betrachten. Handen wassen voor het eten en na toiletbezoek. De kosten bedragen ca. €15.000,-. Dat is heel veel geld, maar het is noodzakelijk om te doen.

Roy Voss van Unica foundation heeft een zeer belangrijk aandeel gehad in de onderhandelingen en de afwikkeling van het waterproject.

### Wat nog meer?

We mochten de documentaire ‘‘brick by brick’’ komen bekijken. Anita, de vrouw van onze manager is een van de oprichtsters van deze school voor kinderen van families die bij een steenfabriek werken. Een zeer indrukwekkende film die een andere kant van Nepal laat zien. Als u geïnteresseerd bent komen wij de 45 minuten durende film graag tonen.

### 1000 moon. (manen)

We werden uitgenodigd op een groot feest van de vader van Guni, de secretaresse van ons project. Hij was 1000 manen geworden (ruim 83 jaar oud). Dat wordt uitbundig gevierd, met ruim 600 mensen. Heel leuk om mee te mogen maken.

## Stukje van professor Rajbhandari, de oprichter van de SGCP. (vertaald).



Het opspleiden van het zilveren speldje bij prof. Rajbhandari.

Namasté. (Nepalese groet)

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om mezelf via de nieuwsbrief te mogen introduceren bij de sponsors en vrienden van S"HB"N.

Ik was als professor in de gelukkige omstandigheid dat ik mocht bijdragen aan de ontwikkeling van hogere opleidingen in Nepal, vooral aan mensen in het onderwijs. In 1963 ben ik betrokken geraakt bij Social Welfare en heb ik bijgedragen aan de scholing van kinderen van lepra patiënten. Momenteel ben ik vice president van "Friends of Disabled" dat werkt aan het verbeteren van omstandigheden voor kinderen met een handicap. En zoals bekend bij onze vrienden in Nederland ben ik sinds 1986 president van de SGCP, dit jaar alweer 25 jaar geleden, en ik ben heel blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het geluk van deze kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging én hun ouders.

Ik ben zeer tevreden over de afgelopen periode van 25 jaar en ik wil graag enkele acties noemen.

- Het is fijn dat wij met uw hulp continue hebben kunnen werken aan het welzijn van zo vele kinderen met CP en neuro problemen.
- We zijn blij dat wij hebben kunnen leren op welke wijze wij met deze vaak meervoudige handicaps om moeten gaan. We bieden hulp op basis van een "home based" en holistische benadering.
- Met de beperkingen die wij in Nepal kennen hebben zijn we toch gegroeid en verder ontwikkeld. Er zijn vijf lopende programma's om de kinderen met CP en hun ouders

middels het Outreach Programme in 16 districten te ondersteunen met hulp en zorg.

- We hebben voor onze doelgroep een geschikte "handicap vriendelijke" omgeving kunnen creëren in Dhapakhel voor de revalidatie van onze kinderen. Met de bouw hiervan hebben we een signaal afgegeven in Nepal dat er een baken is voor alle (meervoudig) gehandicapte kinderen van alle rangen en standen.

Nu volgt een opsomming van zaken welke in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en die uitdrukking geven aan onze betrokkenheid bij de verborgen catastrofe waaraan grote aantallen onschuldige kinderen leiden, en waarvoor geen genezing bestaat.

- Zo jong mogelijk professionele, effectieve en individuele hulp bieden. We moeten ons focussen op kracht van de moeders.
- Onze inspanningen zouden gelijk moeten lopen met een bewustwording bij de Nepalese bevolking met betrekking tot gehandicapte kinderen. Zij hebben recht op dezelfde verzorgingsgraad en kwaliteit van leven als ieder ander kind.
- We moeten ons kunnen inleven in de wereld van het gehandicapte kind en hun ouders en alle aspecten meenemen in het behandelplan voor een adequate revalidatie.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt met de voortdurende hulp en bemoedigingen vanuit het buitenland. Onze speciale dank gaat uit naar onze Nederlandse vrienden en organisaties, zij hebben een speciaal plekje in onze harten.

Ben van der Stam, van RCA Amsterdam, was de bruggenbouwer van het eerste uur tussen RCA en SGCP. Wij denken aan hem met grote dankbaarheid.

We zijn ook dankbaar voor de betrokkenheid van Co en Corrie Reijnders. Zij houden de lamp van Ben als een baken voor cp kinderen brandend door hun Stichting "Holland Building" Nepal. Uiteraard zijn we dolblij met hulp van zoveel vrienden van S"HB"N, die ervoor zorgen dat wij door kunnen gaan.

**Ten slotte hopen we dat we op uw steun mogen blijven rekenen voor de komende jaren voor een betere kwaliteit van leven voor kinderen met neuro problemen.**



U kunt ons (ook) steunen door boeken te kopen via de webwinkel van YUBEDO.

Youbedo is niet duurder maar geeft 10% aan een door u opgegeven goed doel. Dat zou onze stichting kunnen zijn. Bij stap 4 van uw bestelling klikt u dan op de H van Holland en zo komt u bij onze stichting terecht. Heel eenvoudig en toch doeltreffend, want alle beetjes helpen.....

GoedeDoelen, Dagblad Trouw zaterdag 19 november.

Er dongen zo'n achthonderd goede doelen mee naar een plek in een van de drie Trouw Top 50's. Trouw keek naar transparantie, organisatie en activiteiten.

Bij gelijke score telde de kwaliteit van de website mee.

**Onze stichting eindigde op plaats 31**

van Internationale Hulp en daar zijn we zeer trots op.

Wij wensen u heel fijne feestdagen en een goed begin van 2012

Namens het bestuur:

Anette de Ruiter, Ellen van Baaren, Corrie Reijnders, Martijn Masselink, Michel Deen, Sven de Waijer, Co Reijnders.

Duizendroed 19,  
1602 KT Enkhuizen.  
Telefoon: 0228-314584,  
e-mail: [c.reijnders@hetnet.nl](mailto:c.reijnders@hetnet.nl)

Website S'HB'N [www.shbn.nl](http://www.shbn.nl)  
Website SGCP [www.cpnepal.org](http://www.cpnepal.org)

**Bank: 82.54.92.963**

KvK: 22/12/2000, nr. 37093481

**Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, zieke kinderen meestal maar één.....**

